

INHOUD 'T SSSWAMMERTJE

JAARGANG 34, NR. 1

Van de voorzitter	2
Interview Andries Duifhuis	3
De Gestorte... ..	4
Column Waterman: Begin en eind	5
Waarom?	6
Mini's tonenen hun volleybalvaardigheden	7
Contributieverhoging van € 200	11
Jeugdsite	11
Inleverdata kopij	12
Fotoimpressie opening Sporthal en kantine	13
De jeugdactiviteitencommissie	15
Marsactie vorig seizoen	15
Jarigen in oktober en november	16

Kopij voor de volgende SSSwammer kan tot zaterdag 18 oktober 2003 ingeleverd worden bij:

Elles van der Hoef, Klomperweg 93, 6741 PE Lunteren

Mailen naar: ellesvanderhoef@freemail.nl
of aanleveren op diskette/CD in Word, W.P.
of voor de Mac (s.v.p. altijd een printje erbij).

Expeditie SSSwammers: Willem Terhorst, tel. 0342 - 414 558.

VAN DE VOORZITTER

De afgelopen maanden is een hectische periode geweest. Normaal gesproken is dit voor de mensen achter de schermen al de drukste periode, denk maar aan de teamindeling, trainings-tijden, zaalindeling enz. enz. Allerlei werkzaamheden die er voor moeten zorgen dat het nieuwe seizoen zo probleemloos mogelijk van start kan gaan. Dit jaar kwam er nog een "beetje"bij.



Eind mei werden wij geconfronteerd met het stopzetten van de samenwerking met Pro Volley, de opvolger van het in januari failliet verklaarde TVN. Niettegenstaande de afspraken die gemaakt waren met de nieuwe stichting, de inspanningen die wij ons getroost hebben om na het faillissement alles zo goed mogelijk doorgang te laten vinden, heeft de nieuwe stichting eind mei besloten de samenwerking met ons te verbreken. Hun financiële problemen waren dusdanig groot dat men besloot voor een andere vereniging te kiezen die met meer geld over de brug kwam. Op zich zelf natuurlijk niets mis mee en te begrijpen, maar het tijdstip, de manier waarop, zijn in onze ogen op zijn zachtst gezegd incorrect, dit ook gezien de toezeggingen die men ons een week eerder nog gedaan had. De manier waarop Pro Volley denkt te kunnen omgaan met zijn partners geeft ons nu, na 2 maanden toch het gevoel dat wij blij moeten zijn, dat we van ze af zijn.

Het was natuurlijk makkelijk geweest, een enorme rel te trappen. Wij hebben er in het belang van het Nederlandse Volleybal voor gekozen dit niet te doen en de eer aan ons zelf te houden, we zijn tenslotte een beschaafde vereniging. We hadden natuurlijk wel een probleem, alle zorgvuldig gemaakte plannen met de verantwoordelijke medewerkers van Pro Volley waren van de tafel geveegd. De inventiviteit, van mensen die zich aan onze vereniging verbonden voelen, heeft er voor gezorgd dat wij dit probleem zo goed mogelijk hebben opgelost. Dit toont weer aan dat wij een vereniging zijn die veerkracht bezit en dat wij ons niet uit het veld laten slaan door een tegenslag. Die veerkracht en clubliefde wordt ook geïllustreerd door de prachtige clubruimte die wij enkele weken geleden in gebruik mochten nemen. Het werk dat door onze vrijwilligers de afgelopen weken verricht is, grenst aan het onvoorstelbare. Het resultaat is er dan ook naar, zoals iedereen inmiddels heeft kunnen zien. Dank aan alle mensen die er de afgelopen maanden al hun vrije tijd in gestoken hebben.

Een lid waarop de afgelopen jaren ook altijd een beroep gedaan kon worden, was Eppo Luppès. Eppo is begin augustus plotseling overleden, wij verliezen in hem een toegedaan lid wiens aanwezigheid erg door ons gemist zal worden.

Rest mij iedereen een prettig seizoen toe te wensen.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Eppo Luppès". The signature is written in a cursive, flowing style with a long horizontal line extending from the end.

DE GESTORTE . . .

Beste SSS'ers,

Ik wil dit moment even gebruiken om mezelf voor te stellen aan de mensen die mij nog niet kennen. Om het kort te houden zal ik me beperken tot mijn volleybalcarrière.

Ik was twaalf toen ik voor het eerst meeding trainen bij de jongens C van Setash in Huissen, waar ik toen al trainen kreeg van mijn vader en zo al die jaren bij Setash heb gedaan. Ik trainde drie keer in de week, twee keer met de club en een keer bij de selectietrainingen van het district. Ik heb een jaar in de C-jeugd gespeeld waarna ik door mocht naar de B. Na twee jaar hard trainen kregen we onze beloning: In een jaar twee keer Nederlands kampioen. Eén keer met de Open Club Kampioenschappen en één keer met de districtskampioenschappen.

Omdat we een jaar later geen A-team op de been konden krijgen kwam ik in het tweede team terecht. Een team in de eerste klasse met allemaal jonge spelers.

In dit jaar heb ik weinig gespeeld, maar veel geleerd waardoor ik het jaar daarop in het eerste team terecht kwam. Dit team speelde toen in de 3e divisie. In die paar jaar dat ik in het eerste team speelde, hebben we alles meegemaakt; promotie, degradatie, het winnen van de beker. We speelden toen ook altijd tegen het lastige SSS 4. Tijdens deze wedstrijden kwam ik altijd aan de praat met de spelverdeler van dat team, Klaas Kunst. Hij vroeg mij steeds of ik naar Barneveld wilde komen. Ik had het nog steeds naar mijn zin bij Setash en absoluut geen zin om ergens anders te gaan volleyballen. Tot twee seizoenen geleden. Door diverse omstandigheden werd bij mij steeds meer interesse gewekt om de overstap naar SSS te wagen. Na een paar keer meetrainen besloot ik het te wagen en sinds een jaar ben ik speler van SSS 2. In dit eerste jaar heb ik het erg naar mijn zin gehad en ik hoop dan ook dat dit het komende jaar ook het geval zal zijn.

Dit was in het kort mijn volleybalcarrière. Nu rest mij alleen nog de pen door te geven aan;

RIK BLOKHUIS

Tot slot wil ik iedereen een succesvol seizoen toewensen.

Groeten, Tijs Abeling

BEGIN EN EIND

Hallo allemaal,

Fijn, dat jullie er weer zijn.

Goeie vakantie gehad? Beetje warm geweest, zeker?

Blij, weer aan de gang te gaan? Content met de nieuwe sporthal of behoor je tot de bespelers van de "ouwe" locaties?

Toch wel al eens in "onze" kantine geweest, mag ik aannemen? Ziet er goed uit, hè?

Dit MOET toch een goed SSS-jaar worden. zou je zo zeggen.

Ondanks de gedeeltelijke leegloop van de hoogste herenteams door het faillissement van TVN, wat uiteindelijk bleek te staan voor Totaal Verkeerde Nono's, hebben de rakkers met het echte SSS-bloed in de aderen (met Jarno Timmerman en Gert Veldhuizen voorop) de rijen toch weer weten te sluiten en meer dan ooit zien we naar de competitie uit, want als de sterren mij niet bedriegen, hangt er een sensatie in de lucht.

En ook van onze meiden zijn de verwachtingen hoog gespannen. Hoe gaan ze het doen op het weer wat hogere niveau? We leven mee.

Wie dat niet meer kan is ons ontvallen lid Eppo Luppès.

Een aantal malen was deze kleurrijke mens een dankbare inspiratiebron voor uw schrijver en om de pennenvruchten kon hij dan ook weer hartelijk lachen, hoewel hij anderzijds niet al te nadrukkelijk in de belangstelling wilde staan.

In dit nummer zal wel op meerdere plaatsen bij het verscheiden van Eppo worden stilgestaan, maar ook ik ontkom er niet aan hem in elk geval nog één keer in de herinnering terug te roepen.

Mijn laatste contacten met hem betreffen het verzamelen van oud papier, waarbij Eppo stuurde en anderen, waaronder ik, laadden en losten. Deze zaterdagen waren geen onverdeeld genoeg, tenminste niet voor mij. Eppo, die leedvermaak tot een geliefd soort humor rekende, genoot met volle teugen van het moment, dat ik hem een snoepje wilde aanreiken, terwijl hij het autoportier op hetzelfde moment met kracht dichttrok. Dat hij daardoor naast een paar koffiesnoepjes een handje losse kootjes van mij aanpakte, deed hem vreselijk veel deugd.

Mij minder.

We zijn je nu al aan het missen, Eppo.....

Terug naar vandaag, want - trapte hij een open deur in - het leven gaat verder. Als jullie dit lezen (àls jullie het tenminste lezen, wat ik natuurlijk wel hoop) zit de Marathon er al lang en breed op. Aparte ervaring, hè? Doen we gauw nog 'ns.

Inmiddels al een leuke naam voor de nieuwe hal verzonnen en ingestuurd aan Pea?

Het valt nog best tegen, vond ik. Je bent geneigd om associaties met Barneveldse zaken te maken, maar dan wordt het al gauw "De Eierhal" of "De Kippenren" of "De Pluimveekooi", maar dat ligt wat al te veel voor de hand.

Wat dachten we van "De Boshal" (wat moet slaan op zowel het naastgelegen Oosterbos én dé grote gemeente-animator Jaap Bos) of "De Smeltkroes" (gezien de diverse sportvormen) of "Sporthal in de Bocht"? We zien wel wat het wordt.

Mensen, we gaan er een fijn jaar van maken, afgesproken?

En laten we het netjes houden. Met name in de nieuwe sporthal hebben we een goede naam hoog te houden.

Ik zie of spreek jullie!



Waterman

INLEVERDATA KOPIJ SSSWAMMER

NR.	KOPIJ BIJ ELLES
SSSw 2.	za. 18 oktober 2003
SSSw 3.	za. 22 november 2003
SSSw 4.	za. 3 januari 2004
SSSw 5.	za. 7 februari 2004
SSSw 6.	za. 14 maart 2004
SSSw 7.	za. 18 april 2004

Kopij graag mailen naar: ellesvanderhoef@freemail.nl

JARIGEN IN OKTOBER

- 2 Johan van Roekel
Laura Duits
- 3 Daniël Rabbelier
- 4 Menno Slot
- 6 Jan Willem Gombert
Gijsbert van Driesten
Anja Bijlsma
- 7 Gido Vermeulen
- 10 Irma Duits
- 11 Erik van der Linden
- 12 Paulien Uljee
- 14 Erwout van Wolfswinkel
- 15 Miny van de Brink-Vliem
Christy Schoppert
- 16 Manon Kamphuis
- 18 Teunie Visser-Looijen
Evert van Dijk
- 19 Paul Kot
Hans van Dijk
- 20 Mijndert Blanken
Normen Abraham
- 22 Lotte van Ee
- 23 Francien Orsel
- 25 Jacqueline Morren
- 26 Judith Welink
- 27 Huco Kaasschieter
- 28 Gijs Lammerts-van Bueren
- 30 Elma Boute
Sylvia Breedveld
Erwin Woord



JARIGEN IN NOVEMBER

- 1 Jacomijn Gombert
Harold van der Sloot
Loes Duizer-Kisjes
- 2 Willemijn Boonzaaijer
- 3 Ralph Post
Steven Held
- 4 Alina Franken
Melie van 't Land
- 9 Ries van Ginkel
Martine de Bruin
- 10 Jan Miedema
Theo Lammers
Annet de Kruijff
Jasper Werkman
Freek Bethlehem
- 11 Tom Uljee
Johan Pongers
- 12 Hanna van der Sluys
Margreet van Egdome
- 14 Riko van Middendorp
Gino van Middendorp
Connie Hooijer
- 15 Davina Dorland
- 17 Martine Burgering
Remy Bos
Jan van de Beek
- 18 Dennis de Jong
- 19 Gerda Schoonbeek
- 23 Michiel van de Beek
- 26 Frouke Takken
Jan Welink
Mariska Palm
- 28 Siobhan van Druten
- 29 Yanissa Gijsbertse
Gerjanne Snellen

ALLE JARIGEN VAN HARTE GEFELICITEERD!