

INHOUD 'T SSSWAMMERTJE

JAARGANG 34, NR. 3

Van de voorzitter	2
Interview Nina Römer-Hilberink	3
De Gestorte... ..	4
Column Waterman: De veteranen	5
Van de barcommissie	7
10 januari: SSS Bal Masqué	9
Van het Jeugdbestuur	10
Verslag van Oliebollenactie 2003	11
Wat een dun SSSwammertje	13
I have a dream	14
SSS-Wijn	15
Jarigen in januari	16

Kopij voor de volgende SSSwammer kan tot zaterdag 3 januari 2004 ingeleverd worden bij:

Elles van der Hoef, Klomperweg 93, 6741 PE Lunteren

Mailen naar: ellesvanderhoef@freemail.nl
of aanleveren op diskette/CD in Word, W.P.
of voor de Mac (s.v.p. altijd een printje erbij).

Expeditie SSSwammers: Willem Terhorst, tel. 0342 - 414 558.

VAN DE VOORZITTER



Het jaar 2003 loopt weer ten einde. Een roerig jaar dat wij als vereniging niet snel zullen vergeten. Met ons standaard heren team maken wij op dit moment wat moeilijkere tijden door, maar we houden nog steeds alle vertrouwen in de goede afloop van het seizoen.

Ons eerste damesteam doet het als nieuwkomer in de tweede divisie niet onaardig, alleen doet het ons spijt dat Brand van Roekel dit team heeft verlaten. Gelukkig hebben we hem als trainer voor onze vereniging kunnen behouden.

Alle commissies werken naar behoren, met onze jeugd gaat het erg goed en onze acties om geld binnen te brengen beantwoorden aan de verwachtingen. Met name de oliebollenactie heeft netto ongeveer 2200 euro opgebracht.

Eind december zal voor de eerste keer het jeugdsnerttoernooi worden gehouden, bij deze de organisatie, de speelsters en spelers, veel plezier en succes toegewenst. Ook staat ons in januari weer een spetterend nieuwjaarsfeest te wachten.

Naar ik heb begrepen zal onze SSS site in januari vernieuwd worden en zullen er naar ik hoop nog meer bezoekers zijn.

De enige dissonant is het zich niet aanmelden van deelnemers voor de scheidsrechterscursus, ondanks herhaalde oproepen.

Voor alle duidelijkheid: het bestuur schaart zich volledig achter Kees van Garder wanneer dit bij bepaalde teams, die geen scheidsrechter hebben, mocht leiden tot onaangename maatregelen.

Ten overvloede wil ik nogmaals medelen dat je geen spelend lid hoeft te zijn om scheidsrechter te worden.

Ik doe dan ook tevens een beroep op ouders van de jeugd om zich op te geven, om zodoende meer betrokken te zijn bij het spel.

Want zoals al eerder gemeld: No referee, no game.

Tot een volgende keer.



DE GESTORTE...

De Kraai die Kip geworden is....

Vast wel eens gezien in de nieuwe hal, maar nog niet precies wetend welke van de twee 'kraaien' daar nou liep. De ene is Marco Daalmeijer, die jullie vast snel beter gaan leren kennen (hint), en de andere ben ik: Bart van Garderen uit het altijd gezellige Renswoude.

Ik ben bij SSS terechtgekomen doordat de 'trainorriii' van 'talenteam' H4, Olaf Ratterman, mij aan het eind van vorig seizoen vroeg of ik interesse had in een gezellig seizoentje 3e divisie. Ik vond dit natuurlijk erg leuk en ben toen meteen de laatste wedstrijd van het vorige seizoen bij het toenmalige H4 gaan kijken. Meteen overtuigd was ik na die wedstrijd. Vooral omdat ik zo onder de indruk was van het aanvallende vermogen van Klaas Kunst, in de toen noodgedwongen 2-4 opstelling.

Dus na een paar keer mee trainen was mijn beslissing snel gemaakt. Ik kwam er trouwens in die trainingen ook achter dat Klaas spelverdeler was. Met alle respect al redelijk op leeftijd, en dan nog zo veelzijdig: Mijn complimenten Klaas!

Voor die tijd heb ik 6 seizoenen bij mijn clubje, **SV Renswouw** gespeeld. 1 jaar mini's, 1 jaar C, 2 jaar B, 1 jaar A gedeeld met af en toe een keer invallen in het 3e (2e klasse) en afgelopen seizoen vast in H2, waarin we overigens kampioen werden. Door die jaren heen werd het al snel duidelijk dat ik meer een 'opwipper' ben dan een afmaker.

Gelukkig voor mijn ontwikkeling kan ik bij deze grote club ook hoger meetrainen en dat vind ik erg mooi! Met dit gezellige team en met deze gezellige vereniging beleef ik, en hoop ik nog een hartstikke leuk seizoen mee te maken. Tot ziens in de sporthal!

Owjah en voor degene die het nog niet hadden geraden,

MARCO DAALMEIJER

vriend, de pen is voor jou. Succes ermee!

DE VETERANEN

Het was me het herfstje wel weer, zeg!

Als onmisbare schakel in de selectie van heren 9 ben ik in de vierde klasse, waarin ik alle tegenstanders drie keer tegenkom, vaker in de "Olympia-stal", pardon"-hal", te Wageningen of "Het Gastland" te Rheden, dan bij m'n eigen familie, maar je moet wat voor je sport overhebben, zeggen ze dan. Hoewel, maandenlang week-in, week-uit tegen studentenpukkels van "WaHo-zus-en-zoveel" op kijken, of tegen "Plopperdepop" van Excelsior, gaat wel vervelen.

En nu niet zeggen, dat het allemaal niet veel voorstelt in klasse vier, want dat is ook zeer bezijden de realiteit. Er wordt wat afgewerkt.

Zo moesten de veteranen van 9 laatst in Rheden tegen de jonkies van Excelsior 2. Een week daarvoor waren ze ook al in het "Gastland" geweest (waarom heet dan ding eigenlijk zo?), om er met 2-2 gelijk te spelen tegen Excelsior 3, waarin Plop een verdienstelijk spelverdeler bleek. Terug naar Excelsior 2 dus. De eerste drie sets werden door ons verloren, al werd onze tegenstand per set beter en toen om 23.05 uur de vierde set aanbrak, was de instelling er inmiddels één van "over onze lijken". Om kort te gaan: In een hele lange set werd het 31-33 voor ons en dat werd gevierd, alsof we eindelijk Europa inkonden. Het ontlokte onze aanvoerder het onbegrepen citaat: "Je kunt beter op deze manier met 3-1 verliezen, dan met 3-1 winnen.....???.....!!!.....?????"

Was hij een beetje gek geworden? Het is mogelijk.

Wat was er namelijk in Het Gastland aan de hand?

Er was legionella aangetroffen in de douches, die om die reden waren afgesloten. De douches, waar we de week ervoor nog onze 2-2 onder hadden afgespoeld. Er hingen nu brieven aan de afgesloten deuren: Dat je niet bang hoeft te zijn, dat je ziek werd. Alleen als je tot 'n bepaalde risicogroep behoorde, moest je wat opletten.

En er volgde een rijtje eigenschappen, waaraan de meesten in ons team wel voldeden.

Het blijft natuurlijk gevaarlijk goedge, die legionella, die behalve via leidingen ook bij je infiltreren kan via allerlei andere openingen in de douche, zoals onder deuren door of via sleutelgaten of zo....

Legionella dus, ofwel veteranenziekte, ofwel een kwaal, waar je behoorlijk veteraan van kan worden

Maar dat wáren we toch al? Op Jeroen en Onno na dan en Ben uiteraard, die er zo'n beetje tussen in valt, maar die wel weer een fijne bus heeft, die de laatste tijd als "SSS-Expres-SSS" dienst doet en waar de

zelf opgenomen CD's het prima doen en de koffie- en ijs snoepjes steeds naar meer smaken. Snapt u het nog?

Het zal voor jullie als lezer deze keer misschien wat als los zand aan mekaar hangen, de trouwe bezoekers van de wedstrijden van heren 9 zullen vele herkenningspunten ontdekt hebben.

Dan nog effe terug naar de vorige keer.
Het is altijd al lastig om in een periodiek als de SSSwammer aktueel te zijn, want het nieuws dendert voort.

Nog voordat de loftrumpet, door mij vorige keer gestoken, over de beleving van de heer Brand van Roekel op het papier droog was, was 'ie alweer weg.

Ik moet daar dus even op terugkomen.
Niet trouwens, om mijn mening te herzien.
Want wat zag de bezorger van de SSSwammer laatst in een hoekje "Lijsterhof", waar wat vrouwelijke A-talenten aan het sjouwen waren: Een minstens zo gedreven trainer van Roekel als ik zag bij de dames-elite. Hij blijft dus een prachtig mens voor mij en voor de club, hoop ik, dat hij nog lang bij ons blijft.

Ik hoop ook net zo hard, dat Camiel van Damme de juiste chemie tussen dames I en hemzelf ontdekt, opdat er op dat front ook wat rust komt. (Als ik dit schrijf, is het 22 november, dus verbaas je niet, als Camiel van Damme geen trainer werd, oké?).

Mag ik het hierbij laten, mensen?
Geniet van de komende tijd met spetterende feestdagen, maar blijf intussen gezond.

Ik wens u een fijn naspel en tot volgend jaar.



10 JANUARI 2004 IS HET ZOVER; SSS'S BAL MASQUÉ.....??

Het voordeel van iets waar je lang op wacht is dat je er dan ook erg naar uit kan zien als het eenmaal zover is. Dit geldt ook voor het volgende, want binnenkort is het weer zover, een heus berucht SSS-feest;

Zaterdag 10 Januari a.s.; SSS's Bal Masqué!

Het wordt het eerste echte SSS-feest in ons eigen honk, de kantine Sam Sam. Tijdens deze avond zijn uiteraard alle ingrediënten aanwezig om weer eens ouderwets uit je dak te gaan. Dan moet je natuurlijk vooral denken aan de inmiddels alom geprezen gezellige ambiance die onze kantine biedt. Er zal muziek zijn, veel SSS-bekenden, veel dansen en er zal hier en daar zelfs een alcoholische versnapering genuttigd worden...

Er wordt naar gestreefd om 1 maal per jaar een SSS-feest aan te vullen met een thema. Dit gaat vaak gepaard met een boel lol en voorpret. Dit jaar is het thema van het feest; **Bal Masqué**.

Masker

De bedoeling is dat je op het feest verschijnt met iets op of voor je hoofd. Dit moet voor iedereen te doen zijn. Heb je lef dan kun je je masker zelfs complementeren met een leuke passende outfit. Het is eigenlijk een soort gemaskerd bal, alleen dan lekker gek en gezellig en niet zo één met een stijf sfeertje. Als je nergens een masker kunt vinden dan kan je altijd nog eens belletje wagen naar een bedrijf dat feestkleding verhuurt. Om jullie het nog makkelijker te maken bij dezen het telefoonnummer van Party Dress uit Renswoude; 06-50663301. Anita van Party Dress kan je dan misschien verder helpen.

Feest van het begin en feest langer...

Helaas hebben we de afgelopen jaren wel eens gezien dat een SSS-feest pas laat op gang komt. Vandaar dat we bij dezen iedereen willen oproepen op tijd te komen. Het feest begint om 21.00 uur, dus dan kan iedereen er om 21.15 uur toch wel zijn....??? Dan kan het feest meteen losbarsten en is het geen probleem dat het feest om 01.00 uur eindigt. Dit is echt de eindtijd i.v.m. vergunningen. Dus feest vanaf het begin en feest langer!!!

VAN HET JEUGDBESTUUR

Na een goede start van het seizoen komt nu langzaam het einde van de eerste competitie helft in zicht. Op moment van het schrijven van dit stukje heeft het eerste kampioensteam zich al gemeld. De JB₁ zijn de eerste kampioenen van dit seizoen. Tevens zijn er diverse teams die in de top meedraaien. Hopelijk brengt de komende tijd nog meer kampioenen. Rond de Kerst is er altijd een periode van rust en worden de competities opnieuw ingedeeld. Toch zijn er diverse jeugdteams die al jaren meedoen aan de diverse toernooien in de regio. Dit is een goede manier om de rustige en vaak qua eten wat vettere periode door te komen. Vooral voor de teams die met de Open Club Kampioenschappen mee doen is dit een aanrader. Op 3 juli 2003 hebben we het zelfs voor elkaar dat de C-jeugd bij ons in Barneveld spelen.

Een extra stimulans om nog beter je best te doen want we verwachten een hoop publiek!!

Al vanaf de start van dit seizoen hebben we problemen om voor alle teams trainers te vinden.

Nu biedt zich een unieke kans aan. Het geld voor 2003 dat de NeVOBo van de regering krijgt om sport bij de te stimuleren is nog niet helemaal op. Nu heeft de Bond SSS een gratis trainerscursus aangeboden. Ik heb hier al redelijk wat aanmeldingen binnen. Nu is het een kwestie van een goed tijdstip te zoeken waarop we de bijeenkomsten plannen.

Wil jij nog meer voor de club betekenen dan je nu al doet, meld je dan voor deze cursus.

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en zal in Barneveld gehouden worden. Zoals het er nu uit ziet zal ergens in januari de eerste bijeenkomst gehouden worden.

Veel succes met de komende wedstrijden.

Jaap van 't Land
Hoofd Jeugd Bestuur SSS
Tel. 0342-412850

JARIGEN IN JANUARI

- 2 Erwin Schut
Tijs Abeling
- 3 Klaas Kunst
Fabian Verbij
- 7 Nina Römer-Hilberdink
- 8 Robin van de Bruinhorst
Gerrit-Jan van de Broek
- 10 Jacoline van Luttikhuisen
Corrie van Dijk
- 11 Lenneke Moggré
- 12 Wim van de Hoorn
- 14 Jan Rijken
- 15 Herman Joosten
- 16 Bart van Garderen
Annemariëk Voorstuys
- 18 Gerard van de Beek
- 19 Wim Wijnveen
Saskia Vos
- 21 Daan de Vries
- 24 Marjolein Hertgers-Kraak
- 25 Rob van Bekkum
Willem Terhorst
Floor Nagtegaal
- 27 Riquenda Timorason
- 27 Ayla Berth
- 28 Eveline Burgers
Janita Burgers
- 30 Laurens Versteeg
- 31 Tiny Kamphuis



ALLE JARIGEN VAN HARTE GEFELICITEERD!