

# INHOUD 'T SSSWAMMERTJE

## JAARGANG 35, NR. 5

|  |    |
|--|----|
| Van de voorzitter .....                          | 2  |
| Interview Peter Sieling .....                    | 3  |
| De Gestorte: onbetwiste hoogvlieger....ik? ..... | 4  |
| Column Waterman: De douche .....                 | 7  |
| Gezamenlijk feest Oosterbosverenigingen .....    | 9  |
| World Youth Friendship Games .....               | 10 |
| Jarigen in maart en april .....                  | 12 |

---

---

**Kopij voor de volgende SSSwammer** kan tot en met zaterdag 12 maart a.s. gemaïld worden naar: [ellesvanderhoef@freemail.nl](mailto:ellesvanderhoef@freemail.nl)

Kopij op diskette/CD in Word, W.P. of voor de Mac (altijd een printje erbij) kan verstuurd worden naar: Elles van der Hoef, Klomperweg 93, 6741 PE Lunteren.

**Expeditie SSSwammers:** Willem Terhorst, tel. 0342 - 414 558.

---

---

### **VOORZITTER**

Guus Veldhuizen  
Patrijzenhof 58  
3772 RJ Barneveld  
Tel. 0342-414886

### **SECRETARIAAT**

Christien Timorason  
Meilanden 10  
3773 ZM Barneveld  
Tel. 0342-419459

### **PENNINGMEESTER**

Henk Erkes  
Doornenburg 52,  
3772 ZP Barneveld  
Tel. 0342-400219

### **VOORZITTER JEUGBESTUUR**

Jaap van 't Land jr  
Cannenburg 50  
3772 BJ Barneveld  
Tel. 0342-412850

# VAN DE VOORZITTER

Van de week bij de Karaoke van de mini's geweest.

Uiterst geslaagd!!!!

Petje af voor de "Feestmutsen" en aanhangers die steeds weer dit soort evenementen organiseren.

Zij maken optimaal gebruik van de mogelijkheden die wij nu hebben, om buiten het volleybal een feestje te bouwen voor de jongste leden. Ga zo door zou ik zeggen.



Graag nog even aandacht voor het volgende:

Ik wil iedereen er nogmaals op wijzen dat op de dagen dat wij de zaal gebruiken, de netten, palen, scheidsrechtersstoelen, banken, enz. na afloop van de laatste trainingen cq wedstrijden, opgeborgen moeten worden in de ruimte die hiervoor bestemd is.

Let wel, op de juiste plaats in deze ruimte!!!

Niet op een willekeurige plaats maar in de vakken die er voor zijn gemaakt.

Deze zijn te herkennen aan de opschriften die op de grond staan.

Wanneer dit niet goed is gebeurd, worden wij hier op aangesproken, en daar word ik niet vrolijk van.

Op dit moment zijn wij ook bezig om het contributiesysteem te bekijken, zoals besproken op de laatste jaarvergadering.

Wij zijn er nog niet uit en laten ons op dit moment adviseren door de mensen die bezig zijn met het trainingsbeleid.

Zoals het er nu uitziet zal een extra ledenvergadering niet op korte termijn nodig zijn, en zullen wij hier de komende jaarvergadering op terugkomen.

Graag tot een volgende keer.

A handwritten signature in black ink. The signature is written in a cursive style and reads "Gert van der Horst". There is a horizontal line under the last part of the signature.

# INTERVIEW



- **Naam** : Peter Sieling
- **Leeftijd** : 38 jaar
- **Lengte** : 1.96 m
- **Relatie tot SSS** : speler Heren 7
- **Opleiding/beroep** : chefkok
- **Kleding in het weekend** : kokskleding of anders zelf als door de week
- **Positieve eigenschap** : wil altijd winnen
- **Negatieve eigenschap** : wil altijd winnen
- **Hobby's (naast volleybal)** : prutsen met computers, spelletje op de playstation, hond Tommie, DVD-tje kijken, zappen
- **Favoriete eten** : lekkere runderstoofschotel met lenteui en grotchampignons ingekookt met Oud Bruin, daarbij een ouderwetse aardappelpuree en rode kool
- **Krant** : Telegraaf
- **Beste boek** : ik lees geen boeken
- **Goede film** : Seven
- **Welke C.D. heb je laatst gekocht**: De beste 50 kinderliedjes
- **Ideale vakantie**: kamperen in Zuid-Frankrijk
- **Met wie zou je een avondje uit willen gaan**: Inge de Bruin
- **Wie is je favoriete sportman/vrouw/team**: Leontien Zijlaard-van Moorsel
- **Omschrijf jezelf in 1 woord**: aardig
- **Welke goede daad heb je laatst verricht?**: een bardienst opgevuld
- **Hekel aan**: koud eten
- **Waar let je op bij een eerste ontmoeting**: ogen
- **Wat vind je sexy?**: ogen
- **Naar welk t.v.-programma kijk je graag**: "24" (zondagavond)
- **Welk dier zou je willen zijn?**: vogel
- **Droom/wens**: zwemmen met dolfijnen
- **Mooiste/leukste ervaring**: geboorte van onze 2 kinderen
- **Waar hecht je waarde aan?** : eerlijkheid
- **Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou volgens jou verbeterd kunnen worden?** :  
Sam-Sam is goed geregeld, maar de poule van vrijwilligers mag nog groter. Door mijn werk ben ik ook niet altijd beschikbaar, maar vele handen maken licht werk.

## DE GESTORTE: ONBETWISTE HOOGVLIAGER....IK?

Begin 2005 op een dinsdagavond zitten wij gezellig na het volleyballen wat na te kletsen. De SSSwammer is net uit. Daar er verschillende mensen aan onze tafel vrij standaard een stukje schrijven wordt hier altijd even naar gekeken. Rustig nippend aan een biertje gebeurt het dan opeens. Hee Gijsbert heb je het al gezien je bent gestort. Vol overtuiging dat ik in de maling genomen wordt pak ik een SSSwammertje en begin het bewuste artikel te zoeken. Maar ...onderaan staat echt mijn naam. Ik...? Waarom....? Even later dringt het tot mij door dat de meeste voorgangers van mij ook zo hebben geredeneerd. Het grootste probleem is nog wie zadel ik na mij op met deze twijfelachtige eer. Denk erom niet allemaal eerst even aan het eind gluren. Oh dat doen sommige van de lezers al standaard? Jammer voor hen, deze mensen beginnen waarschijnlijk ook met een boek te lezen op de laatste pagina, beslist een tekortkoming.

Goed wie ben ik? Gijsbert van Driesten. Al een kleine 20 jaar toeschouwer van heren 1. De frequentie van mijn bezoeken hing echter af van de tijd die ik beschikbaar had. Het lukte mij altijd vrij redelijk om lekker op de achtergrond te blijven, totdat SSS na heel wat jaren eerste divisie volleybal promoveerde naar de eredivisie. Op dat moment werden er extra mensen gezocht voor het bestuur van de supportersvereniging. Vanaf dat moment was het gedaan met rustig op de achtergrond blijven. Sommige mensen konden ons geschreeuw en akties waarderen en moedigen ons hierbij aan, andere mensen hadden hier wat meer moeite mee. Nu jaren later krijg ik bij een bezoek aan heren 1 nog regelmatig vragen over 'the Green Army'. Dit gebeurt met name bij de uitwedstrijden waarbij bekenden en onbekenden soms spontaan hierover met je gaan praten.

Bij de gedachte hierbij schieten vele herinneringen door mijn hoofd. Fanatiek gedoe op de tribune, na afloop vaak naar dat bedrijf met die grote gele M. Altijd een gezellige boel of we nu wonnen of verloren. Hierdoor heb ik aardig wat mensen binnen de volleybalwereld leren kennen.

Over de bekendheid van het Barneveldse publiek wil ik toch 1 voorbeeld noemen. Op een zaterdagmiddag, ik meen in Hierden zitten eens 2 SSS toeschouwers op de tribune naar dames 1 te kijken. Niemand kent ze daar dus wat maakt het uit ze doen lekker gek en steunen vol overgave hun eigen dames 1. Na afloop komt de coach van de tegenpartij hen in

de kantine opzoeken en deelt hen het volgende mee: vroeger speelde de bewuste man bij Hillhout/Reflex (nu incassokamer/Reflex), tijdens de week voorafgaand aan de uitwedstrijd naar het beruchte Barneveld (praten we over half jaren 80) gaven enkele spelers aan dat zij liever niet in de basis wilde starten. Of de coach hen op de bank wilde zetten zodat ze niet tegen dat publiek op moesten boxen. Daarnaast was het zijn rotsvaste overtuiging dat zijn dames door het publiek die dag ook hadden verloren. Kan nog veel voorbeelden geven maar tja zal het hier maar bij laten.

Wat zou Jeroen toch bedoelen met onbetwiste hoogvlieger van de vereniging? Volleyballen ben ik niet goed in dus dat is het niet. Mijn grote bek op de tribune? Kan ook niet is weinig hoogvliedends aan, daarnaast Jeroen is er zelden. Wat dan? Een andere hobby dan? Tja dat moet het haast wel zijn lijkt me.

Mijn grote hobby of beter gezegd passie is ballonvaren. Vaak wordt mij gevraagd waarom het varen heet en niet vliegen. Het antwoord is: omdat alle luchtvaartuigen, die lichter zijn dan lucht volgens het aërostatische principe varen. Alles wat zwaarder is dan lucht en vleugels heeft vliegt volgens het aërodynamische principe.

Ballonvaren oh wat gevaarlijk, tja het is maar een lapje stof met een paar kabeltjes waaraan een rieten mandje hangt met een kookstelletje. Na elke avond storten we dan ook weer steevast neer.

Dit lapje stof is echter vele malen behandeld en onderaan in bijna alle gevallen brandvertragend. De kabeltjes bestaan uit een behoorlijke hoeveelheid gevlochten staal. Het mandje is van gevlochten wilgenteen en kan beslist tegen een stootje. Het kookstelletje bestaat uit een stel stevige branders wat verschillende miljoenen liters, ja u leest dit goed miljoenen liters, lucht dient te verwarmen. Het neerstorten betreft een gecontroleerde landing door een getrainde piloot. De ballon wordt minimaal 1 keer per jaar gekeurd en het geheel wordt regelmatig vervangen. De piloot wordt ook regelmatig (medisch) gekeurd. Dit alles bij elkaar maakt het veiliger dan bijvoorbeeld lopen op straat of autorijden. Ja maar ik heb zo'n hoogtevrees zeggen de mensen ook regelmatig. Hoogtevrees? Ha dat heb ik ook, zonder dollen, ik durf niet op een diep bord te staan want dan tril ik ook. Maar toch stap ik regelmatig in. Verkooppraatje? Nee echt niet, als mensen het contact met de aarde kwijt zijn is hoogtevrees ook weg. Een heel klein promillage heeft het veel onbekendere dieptevrees, voor deze mensen raad ik een ballonvaart niet aan. Als je echter in een vliegtuig durft durf je ook in een ballon.

Wat maakt het ballonvaren dan zo leuk? Het is de rust en de kalmte die een ballonvaart heeft welke regelmatig gestoord wordt door het machtige geluid van de brander. Het landschap wat langzaam onder je door glijdt. Net als een miniaturtrein maar dan echt. Genieten van de mooie wereld waarin we leven.

Mensen die reeds een ballonvaart hebben gemaakt zullen een en ander herkennen. Reeds enkele duizenden passagiers heb ik meegemaakt. Eentje hiervan zei slechts ik doe dit nooit meer, ik heb genoten maar ik ga niet nog een keer zoveel geld hiervoor betalen. De rest zegt dit doen we beslist nog een keer in het leven. En tja als de passagiers tevreden zijn hebben wij weer een goed bestede avond gehad.

Mijn laatste ballonvaart was afgelopen zaterdag. Wij zoeken zelden grote hoogtes op maar afgelopen zaterdag hebben wij ons eigen hoogterecord in een ballon gebroken. Drie kilometer hoog. We waren opgestegen in Nijmegen en lieten ons rustig aan wegglijden naar de oorsprong van de Waal. Toen wij net in Duitsland zaten, vlak bij Emmerich, konden wij zelfs Barneveld nog zien met ten noorden als een smalle glinsterende streep waarop de zonnestrallen hun licht wierpen: de Harselaar. Daarvoor de prachtige natuur van de hoge veluwe met haar schoonheid aan bomen onderbroken door grote zandmassa's. Zuidelijk hiervan Arnhem, nog verder weg Nijmegen ten oosten Apeldoorn en dichterbij ons Doetinchem. Kortom vrijwel heel Gelderland konden wij in 1 oogopslag zien. Op dit soort momenten besef je hoe mooi Nederland is en hoe bevoorrecht ik ben om dit regelmatig te kunnen zien.

Oh ja ik moet ook een keer stoppen met schrijven, misschien zie ik jullie nog een keer tijdens het ballonvaren.

Tja wie ga ik nu storten, in lijn van dit verhaal ligt het voor de hand om Jolanda van Harten te nemen (dochter van Eep van Harten). Deze is echter te druk met genieten van haar kleine Milan.

Wie dan? Heb met niemand problemen dus heb ook geen reden om iemand een oor aan te naaien. Maar tja moet toch een keuze maken dus...

De volgende gestorte wordt: **BART ROSENDAL**

misschien een mooie gelegenheid voor je om op papier uit te leggen waarom je een zwaarlijvig gedrocht bijgenaamd vrachtwagen verkiest boven een zeer rijvaardige en relatief lichte personenwagen.

Gijsbert van Driesten

# DE DOUCHE

Dank jullie wel voor de complimentjes op het vorige stukkie. Op één na vond iedereen, die ik sprak, het best wel leuk en de bedoeling ervan (tenminste een glim)lach op uw gezicht te toveren, lijkt geslaagd.

Deze keer moet ik u meenemen naar een wat delicatere zaak en waarvoor ik u moet vragen wat dichterbij te komen, omdat ik niet al te hard kan praten.

Deze zaak heeft zich afgespeeld in een van de douches van de Oosterboshal. Zoals bekend, valt er geen daglicht in die verblijven en dat is soms maar goed ook, want er spelen zich taferelen af, die het daglicht niet kunnen velen.

Wat er onlangs plaatsvond heb ik uit overlevering, dus als de feiten verdraaid zijn, danwel aanzienlijk aangedikt, dat ligt dat voor het grootste deel aan de doorvertellers en voor slechts een klein percentage aan mijn verderfelijke brein.

Wat gebeurde er: Eén van de nestoren van onze zo geliefde volleybal-sport had na een enerverend potje ballen het plan opgevat de vermoeienissen lekker van zich af te spoelen, opdat weer nieuwe energie zou worden opgedaan voor een slotoffensief in de Sam-Sam.

Plotseling en geheel onvoorbereid voelde deze sympathieke collegaspeler zijn geslacht vastgepakt door iets wat op een hand leek, maar zeker niet toebehorend aan de zo door hem geliefde vrouwelijke kunne. Nog nimmer was de benadeelde sedert zijn vader zo in het kruis getast door een mannenhand, dus de shock van het moment was niet gering. "Wat krijgen we nou?" was de mijns inziens logische reactie.

"Ik wou alleen even kijken, of 'ie echt was" was het niet verwachte antwoord. Hilariteit alom.

Maar ook wel ongerustheid, want zou dit een trend of hype gaan worden in de toekomst.

Kan je straks nog wel ongekleed onder de stralen stappen of moet je wat kleding aanhouden om niet ongewenst bij je kuisheid te worden gevat?

Of moet je binnenkort eerst een certificaat van echtheid tonen bij de ingang van de kleedruimtes, vóór je binnen mag?

Of, nog angstiger, wat gebeurt er met je, als 'ie nou 'es niet echt blijkt te zijn? Word je dan teruggestuurd?

Vragen, vragen en nog eens vragen. Weg ermee.

Natuurlijk was 'ie (voor het grootste deel) echt en was alles natuurlijk bedoeld als geintje, maar het voorval dreunt nog ongemeen lang na. En of er nou een verband is, je let onder de douche door je tranende en branderige zeepogen heen toch wat nauwlettender op je buurman. Maar goed, ook dit zal wel weer slijten.

Intussen is uw glossy reporter nog wel hongerig naar verhalen uit de vrouwenvleugel. Hebben we ook daar met dit soort uitwassen te maken of valt dat reuze mee?

Of is het drie keer zo erg?

Vertel het me. Ik zal er dan een leuk verhaaltje omheen maken. Deal?

Hier wil ik het eigenlijk bij laten, maar niet voordat we nog even hebben kennisgenomen van wat nagekomen mededelingen:

Sympathieke supervrijwilliger geeft alsnog een partijtje – Wim Wijnfeest.

Kantine-animator uitgeroepen tot collectors item – Freek Hebbinging.

Bestuurskamer krijgt grappige naam – Moos Moos.

Rijksweg vernoemd naar SSS-lid Gersen – A 3.

Actief bestuurslid op vele fronten – Jaap van 't Land, ter Zee en in de Lucht

Allemaal tot ziens of horens ergens.



Waterman.

**VRIJWILLIGER VAN DE MAAND:**

**SUZANNE BRINK**

Voor alles wat zij doet voor de mini's!



# GEZAMENLIJK FEEST OOSTERBOS-VERENIGINGEN

Wellicht is het je inmiddels al wel bekend, maar toch willen we je er even aan helpen herinneren.....

Op zaterdag 26 februari 2005 wordt er bij ODIK een feest voor alle verenigingen van het sportpark Oosterbos georganiseerd.

Alle leden van de hockey-, badminton-, volleybal-, en korfbalvereniging vanaf 16 jaar zijn van harte welkom!

Het feest begint om 21.00 uur en eindigt om 01.00 uur. De toegang is gratis en je mag een introducté meenemen. De kantine van ODIK bevindt zich aan de achterzijde van de Oosterboshal bij het korfbalveld.

Mocht het feest een groot succes worden, dan zijn er wellicht plannen om in de toekomst vaker 1x per jaar iets gezamenlijk te gaan doen.

Het feest zal een zelfde soort opzet hebben als een gewoon SSS-feest. Met z'n allen gezellig wat drinken en lekker feesten!! Er is uiteraard gezorgd voor een spetterende drive-in die de voetjes ongetwijfeld van de vloer gaat krijgen.

Dit feest biedt iedereen de kans om ook eens een praatje te maken met mensen van andere verenigingen. Hoe gaat er aan toe op hun feesten, of waarom is badminton niet zo makkelijk als het lijkt? Of misschien speelt een goede vriend(in) van jouw wel hockey, korfbal of badminton. Dan is dit een leuk idee om samen een flink knalfeest te gaan bouwen.

Uiteraard weten we zelf wel dat we een aardig feestje kunnen bouwen met z'n allen. Het wordt nu tijd om te laten zien dat we dat ook met andere verenigingen kunnen. Dus kom allemaal zaterdag 26 februari a.s. naar de kantine van ODIK om te laten zien wat een gezellige vereniging SSS wel niet is. Wees er wel snel bij, want er wordt grote drukte verwacht!!

Tot 26 februari!

# WORLD YOUTH FRIENDSHIP GAMES

Graag willen wij u uitnodigen voor de 2005-editie van de WORLD YOUTH FRIENDSHIP GAMES (WYFG) - indoor volleyball - in de periode 30 en 31 juli 2005. Het toernooi wordt georganiseerd in samenwerking met Volleyball Club Hoofddorp (VCH) en vindt plaats in de Fanny Blankers Koen Hal in Hoofddorp. Het evenement is een kleine Olympische Spelen waaraan totaal 8 sporten deelnemen, als volgt: volleyball, basketball, honkbal, voetbal, tennis, zwemmen, worstelen en bowling. Al deze toernooien zijn voor jongens en/of meisjes in de leeftijd van 12-15 en 16-19 jaar oud, dus alleen jongelui!!!

**Datum:** Zaterdag en zondag 30 en 31 juli 2005

**Leeftijden:** 2 categorieën meisjes: 12-15 en 16-19 jaar oud

**Locatie:** Het volleybaltoernooi vindt plaats in de Fanny Blankers Koen Hal in Hoofddorp, op 15 minuten rijden van het hoofdkwartier van de WYFG in Heemstede.

**Onderbrenging:** U kunt uw eigen tenten meenemen welke u kunt opzetten op een groot grasveld op het hoofdkwartier in Heemstede waar 's avonds tal van activiteiten plaatsvinden. Verder kunnen wij u onderbrengen in scholen, jeugdherbergen of hotels tegen redelijke prijzen.

**Maaltijden:** De ontbijten en diners kunt u bestellen tegen redelijke prijzen op het hoofdkwartier (het is door de gemeente verboden om zelf te koken op het grasveld waar de tenten worden opgezet). In de sporthal waar het toernooi plaatsvindt is een klein restaurant waar u een lunch kunt kopen.

**Avondprogramma:** Vrijdagavond: disco-party, zaterdag-avond: barbecue-party met life-music en zondagavond farewell-dinner met muziek.

Dit is een geweldige manier om jonge mensen vanuit de hele wereld in 8 verschillende sporten te ontmoeten tijdens dit weekend. Ook is dit de manier om zich voor te bereiden op het nieuwe volleyball-seizoen 2005-2006.

Voor volleybal hebben wij reeds de inschrijving van 10 Amerikaanse meisjesteams ontvangen. Totaal hebben reeds 1300 Amerikanen ingeschreven voor alle 8 sporten tezamen (verdeeld over de 8 sporten zoals hierboven genoemd). Ook zijn er volleyballteams uit vele andere Europese landen uitgenodigd, dus zoals het er nu uitziet belooft het weer een grote internationale happening te worden, net als in 2004.

Indien u meer informatie wenst te ontvangen omtrent het volleyball-toernooi laat u ons dat dan per omgaande weten. Wij zullen u dan als bijlage de informatie-sheets van het toernooi per omgaande email doen toekomen. Ook kunt u onze website bezoeken: [www.expersport.com](http://www.expersport.com) waar U veel informatie omtrent de WYFG kunt vinden.

Met vriendelijke groeten, Mevr. Jos Guliker  
([jos@expersport.nl](mailto:jos@expersport.nl) of [info@expersport.nl](mailto:info@expersport.nl))



**ik**

lees de Barneveldse Krant vooral voor het regionale weerbericht, alle nieuwtjes, burgerlijke stand en familieberichten.



**ik**

lees de Barneveldse Krant omdat ik nauwgezet geïnformeerd wil worden over de ontwikkelingen in de natuurlijke omgeving waarin ik woon.

# EN U?

- U wilt toch ook dagelijks de Barneveldse Krant lezen?
- Met berichtgeving over de lokale politiek?
- De actualiteiten in binnen- en buitenland?
- De sportieve en culturele evenementen in de regio?
- De beursberichten en het financiële nieuws?
- De advertenties met de laatste aanbiedingen van uw supermarkt?
- En nog veel meer nieuws en achtergronden?



**Barneveldse Krant**  
*Altijd in de buurt*

# Ja, ook ik

**wil dagelijks de Barneveldse Krant**

- Noteer voor mij een proefabonnement van 6 weken voor € 10,- (het afgelopen half jaar heb ik geen proefabonnement gehad op de Barneveldse Krant)

Naam: .....

Adres: .....

Postcode: ..... Plaats: .....

Telefoon: ..... (voor controle bezorging)

Handtekening:

Bij automatische betaling is mijn bank/gironummer:

Bon in een open enveloppe opsturen naar:  
Koninklijke BDU Uitgeverij bv, Verkoop Binnendienst,  
Antwoordnummer 21, 3770 VB Barneveld.  
(Postzegel plakken is niet nodig).  
U kunt ook bellen: 0342 - 494888.

## JARIGEN IN MAART

- 1 Daan Torn  
Marion van Rheenen
- 2 Roelof Jan Buit  
Allert Zeggelaar
- 3 Jaap van 't Land  
Marvin Vos
- 5 Daniëlle Verkade  
José van den Top
- 6 Anneke Jesse-Silvius
- 7 Wouter de Baar
- 9 Carolien Gijsbertse-Bakelaar
- 10 Pea Miedema-Vliem  
Job Tamminga
- 11 Samantha Morren
- 12 Liset van Ginkel  
Aliene Kunst
- 16 Marno de Vries
- 17 Rutger Boels  
Guus Veldhuizen
- 18 Age Baanstra  
Kees van Garder
- 20 Willem Held
- 21 Marc Hubers  
Edith van de Woerd  
Mariëlle Bouwman
- 22 Kai Arendsen
- 23 Bas van de Beek
- 24 Jan Willem Jakobs  
Yvonne Sennema  
Christien Timorason
- 29 Steven Leeuwis
- 30 Janine van der Veen



## JARIGEN IN APRIL

- 3 Lianne van Es
- 4 Olaf Ratterman  
Rob van Roomen  
Daniël Bottinga
- 5 Mark Bakkenes
- 6 Jacco van de Beek  
Bianca Wateler
- 10 René van der Linden
- 11 Tim Bolster
- 12 Ben Berth  
Vincent Carstens  
Loes ten Napel
- 13 Wilco Bakkenes
- 15 Denise Gorter  
Rijk Kelderman
- 16 Marlene Verburg
- 19 Jan Krouwel
- 22 Joyce Broedelet
- 24 Hein van Maanen  
Jeffrey Marks  
Jan Staal  
Marcel van Zuylen
- 25 Bert Vinkenborg
- 26 Marga van Halem  
Henk Jan Ebbers  
Hanneke Jansen
- 27 Rinaldo Bouw
- 28 Marco Horst
- 29 Julius Held
- 30 Frank Staal



**Alle jarigen van harte gefeliciteerd!**