

INHOUD 'T SSSWAMMERTJE

JAARGANG 35, NR. 7

Van de voorzitter	2
Interview Stefanie Kamphuis	3
De Gestorte	4
Column Waterman: Last but not least	5
MB1 vierde in de topklasse	8
SAM SAM doen we SAMen	9
Maxie van de maand	10
Inschrijfformulier SSSnerttoernooi 11 juni	11
Eindelijk!!!	12
Heren 5 ook kampioen!	13
Jarigen in juli en augustus	16

Kopij voor de volgende SSSwammer (de eerste van het nieuwe seizoen) kan t/m zaterdag 3 september a.s. gemaïld worden naar: ellesvanderhoef@freemail.nl

Kopij op diskette/CD in Word, W.P. of voor de Mac (altijd een printje erbij) kan verstuurd worden naar: Elles van der Hoef, Klomperweg 93, 6741 PE Lunteren.

Expeditie SSSwammers: Willem Terhorst, tel. 0342 - 414 558.

VOORZITTER

Guus Veldhuizen
Patrijzenhof 58
3772 RJ Barneveld
Tel. 0342-414886

SECRETARIAAT

Christien Timorason
Meilanden 10
3773 ZM Barneveld
Tel. 0342-419459

PENNINGMEESTER

Henk Erkes
Doornenburg 52,
3772 ZP Barneveld
Tel. 0342-400219

VOORZITTER JEUGBESTUUR

Jaap van 't Land jr
Cannenburg 50
3772 BJ Barneveld
Tel. 0342-412850

VAN DE VOORZITTER



Inmiddels zijn de kampioenen bekend en gehuldigd en is het seizoen 2004-2005 bijna ten einde.

Ik zal geen toelichting meer geven waarom er besloten is om met ons eerste herenteam, komend seizoen, geen eredivisie te gaan spelen, e.e.a. is al voldoende toege-licht in de pers en op onze site.

Over het algemeen is er begrip voor onze keuze.

Bestuurlijk hebben we het dit seizoen met een lid minder moeten doen, maar ik denk dat we dit goed hebben opgelost.

Mijn complimenten en dank aan Christien Timorason en Henk Erkes die hun eerste jaar in het bestuur hebben meegedraaid.

In elk seizoen kunnen we vaak bij het nemen van beslissingen, terugvallen op onze historie, dit jaar al weer 45 jaar, wanneer zo'n besluit tenminste in het verleden goed heeft uitgepakt.

Dit, omdat veel problemen en situaties al eens zijn voorgekomen.

Toch ontstaan er steeds weer nieuwe situaties en problemen waarover we een beslissing moeten nemen.

Dat die beslissing, af en toe, voor een individueel team of lid, in hun ogen, wat teleurstellend uitvalt, is bijna niet te voorkomen.

Ga er maar van uit dat alle belangen tegen elkaar worden afgewogen, alvorens er een beslissing valt.

Dit vaak met hulp van de leden die in de verschillende commissies zitten, en waar we dan te rade gaan.

Ik heb er al eens eerder melding van gemaakt dat het voor de leden van het bestuur en die commissies niet prettig is, wanneer ze tijdens hun training, voor een, door hun te spelen, wedstrijd, tijdens het gezellig napraten in de Sam Sam, of tijdens het kijken naar een wedstrijd van hun favoriete team, worden aangesproken over problemen.

Zij zijn dan ook bezig met hun hobby. Probeer liever eerst een afspraak te maken, zodat er voldoende tijd aan een probleem besteed kan worden.

Wanneer de zaak dermate urgent is dat uitstel tot schade kan leiden, geldt dit uiteraard niet.

Ik hoop iedereen nog te zien op het snerttoernooi, en wens jullie een prettige zomer toe.

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Gert van der Vliet". The signature is written in a cursive, flowing style.

INTERVIEW



- **Naam** : Stefanie Kamphuis
- **Leeftijd** : 18 jaar
- **Lengte** : 1.85 m
- **Relatie tot SSS** : speelster Dames 2
- **Opleiding/beroep** : HBO-V
- **Kleding in het weekend** : spijkerbroek met shirtje
- **Positieve eigenschap** : geduldig
- **Negatieve eigenschap** : slorig, twijfelaar
- **Hobby's (naast volleybal)** : dvd-tje kijken, uitgaan en voorlopig is lopen ook een hobby van me
- **Favoriete eten** : chinees, italiaans... teveel eigenlijk
- **Krant** : AD, Metro
- **Beste boek** : 'P.S. Ik hou van je' van C. Ahern en 'De al te grote fantasie van Olivia Joules' van Helen Fielding
- **Goede film** : Bridget Jones, Forrest Gump en natuurlijk Once Upon A Time In The West
- **Welke C.D. heb je laatst gekocht**: daar doe 'k niet meer aan
- **Ideale vakantie**: ergens in de jungle hiken of gewoon lekker op 't strand liggen
- **Met wie zou je een avondje uit willen gaan**: met Rutger Hauer in z'n jongere jaren
- **Wie is je favoriete sportman/vrouw/team**: Ajax
- **Omschrijf jezelf in 1 woord**: supercallifragilisticexpialidocious!
- **Welke goede daad heb je laatst verricht?**: 'Op een grote paddestoel' gezongen voor iemand op m'n stage
- **Hekel aan**: perfectionisten die altijd maar lopen te zeuren
- **Waar let je op bij een eerste ontmoeting**: bij de een z'n ogen, bij de ander z'n kont.
- **Wat vind je sexy?**: wasbordje en mannen in uniform
- **Naar welk t.v.-programma kijk je graag**: Boer zoekt vrouw
- **Welk dier zou je willen zijn?**: kangoeroe, beetje rondspringen overal
- **Droom/wens**: een huisje bezitten op de Antillen
- **Mooiste/leukste ervaring**: die komt nog als het goed is, aankomende zomer hoop ik mee te doen met de vierdaagse van Nijmegen (50km)
- **Waar hecht je waarde aan?**: goede vrienden
- **Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou volgens jou verbeterd kunnen worden?**: onze sportbar is erg gezellig en volgens mij is de rest ook wel redelijk goed geregeld.

DE GESTORTE

Ja, nu ik dit moet verantwoorden, zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben Inge van Koesveld, wonend in Barneveld en speel nu net 1 jaar mee bij Dames 7.

Ja, hoe ga ik dat nu uitleggen? Op zoek naar een hotelkamer en dan daarvoor midden in de Nacht, ook nog de burgemeester uit zijn bed te halen. Waar zal ik beginnen? Inmiddels een paar jaar terug, was ik met de vader op stap van Bart Roosendaal. Nou ja, op stap. We gingen als ambulance- verpleegkundige en -chauffeur een internationaal transport doen. Een transport ergens in de buurt van Val-Thorens in Frankrijk, terug richting Nederland, waar een skiër niet zo prettig was geland. We vertrokken wat later op de dag en kwamen ergens rond middernacht aan op de plaats van bestemming. Maar ja, zoek dan nog maar eens een hotel in een onbekende plaats. Aangezien we ook geen van beiden vloeiend Frans spraken, zelfs geen een woord, werd dat dus nog eens extra bemoeilijkt.

Wij hier en daar wat rondgevraagd, maar helaas was alles al vol. We hadden er ondertussen al wel wat de balen in, na ongeveer 14 uur gereden te hebben. Tot we op een gegeven moment tegen een prachtig gebouw aanliepen, met een erg chique uitstraling! We dachten dat dit het Franse Hilton zou zijn. We dachten nog dat het wel niet te betalen zou zijn. Maar goed, op kosten van de baas konden we daar eigenlijk niet zo heel erg mee zitten. Hotel de Ville heette het. Ja, nu zullen er misschien al wat mensen zijn die beginnen te gniffelen. Wij daar dus erg enthousiast naar binnen, hopen op een goede slaapplek. Alles beter dan in de ambulance te moeten pitten. Dus ik vraag daar bij de receptie naar 2 1-persoonskamers. Begint die man echter heel hard te lachen. Wat bleek nu. Ik had de burgemeester gevraagd of wij bij hem konden overnachten!! Hotel de Ville is namelijk het Franse woord voor gemeentehuis!! Toen het eenmaal bij ons begon te dagen, kwamen we natuurlijk zelf ook niet meer bij van het lachen. Je begrijpt dat ik dit natuurlijk al heel wat jaren moet aanhoren en ik vrees dat dat ook nog wel een tijdje zal gaan duren. Bedankt Bart, dat ik het nogmaals uit kon leggen.

Zoals je gelezen hebt, was dit dus een heel avontuur.

Maar eigenlijk is me dat wel op het lijf geschreven. Samen met mijn vriend hou ik ook erg van avontuurlijke reizen. 't Liefst wat backpackend

de wereld over. Zo hebben we al wat landen gezien in Azië en in Midden-Amerika. Een grote droom is om waarschijnlijk volgend jaar de Trans-Siberië Express te gaan doen en dan een paar maanden onderweg te zijn en te eindigen in Vietnam of China. Vietnam is een prachtig land waar we graag nog eens naar terug zouden willen gaan! Maar goed, er zijn zoveel mooie plaatsen op de wereld. Ook in Barneveld ben ik nog lang niet uitgekeken. Ben er nu net 3 jaar woonachtig en het bevalt nog goed. Maar je weet nooit wanneer het reizen weer begint te kriebelen!!

De volgende die ik ga nomineren is:

JUDITH WELINK

Succes!

LAST BUT NOT LEAST

Een stukje schrijven voor een clubblad als het onze is best leuk werk. Hoewel het regelmatig voorkomt, dat er weinig inspiratie is, geeft het een des te beter gevoel als er vlak voor de deadline toch weer iets is ontstaan, waarvan je achteraf hoort, dat het (min of meer) in de smaak viel. Deze column wil een leuk verhaaltje zijn dat (soms maar marginaal) raakvlakken heeft naar ons aller SSS.

Voor wedstrijdverslagen verwijs ik U graag naar de Barneveldse Krant en uitslagenreeksen vindt U op Internet.

Lees ik in de laatste SSSwammer ineens een stukje van "de oud SSS'er". Hoewel ik weet, dat de redactie anonieme stukjes doorgaans weigert, was plaatsing deze keer best wel terecht. Het is goed soms eens een spiegel voorgehouden te krijgen en deze criticus nam in elk geval de moeite eens iets te schrijven in ons blad. Iets wat door de jaren heen altijd een zorgenkindje is gebleven.

Dat is niet iets alleen van deze club, dat is bij elke club altijd zo.

Inhoudelijk voel ik toch wel veel drang te reageren op de oud-SSS'er.

Om te beginnen: Wat is nou een oud-SSS'er? Is dat iemand, die vroeger lid was van de club en nu niet meer (wat doe je dan in ons blaadje?) of het is iemand, die nog steeds lid is, maar niet meer actief. In dat geval is het meer een ouwe SSS'er, naar mijn mening.

Wat wil deze man nou precies? Schrijfschema's? Slecht plan. Meer foto's? Moet wel aanleiding voor zijn en bij de redactie terecht komen. "In mijn tijd", schrijft deze man, "was de SSSwammer net als nu niet een echt dik boekje".

Beste man, in uw tijd was de SSSwammer een gestencild vod, dat ik met een aantal vrijwilligers in het altijd gezellige Miedema-huis aan de Amersfoortsestraat 7x per jaar "in elkaar liep" en met defecte nietapparaten wat bij elkaar trachtte te houden. Je liep per avond zo vaak om de tafel heen, dat het hetzelfde effect had als het ledigen van een halve liter jenever (ineens).

En dan nog was het een product om te janken. Bij ons thuis wilde de kat er de dag erna niet eens meer op te schijten.

Wat spijt het me nu daarom, dat U niets zegt over het huidige professioneel gemaakte clubblad, dat U slechts bekritiseert.

Waarom niet eens een open doekje voor onze onvolprezen Elles van der Hoef, die van soms bijna niks toch weer een mooi blaadje weet te maken? En wat wilt U nou precies verder?

Het komt al meer dan een jaar niet meer voor, dat Guus over oud-papier-ophalen zeurt. Uit welke jaargang praat U? Of koopt U de SSSwammer stiekum ze hands?

Het interview niet meer van deze tijd omdat er een vraag in zou staan, die luidt: "wie is de meest sexy persoon"? Ten eerste, de vraag luidt "wat vind je sexy?", wat iets heel anders is, omdat dat niet over een persoon hoeft te gaan. Zo kun je bijvoorbeeld een grote zelfgebreide onderbroek erg sexy vinden. Dus waar slaat die opmerking op?

Wat is er trouwens mis met "de gestorte"? Het is een poging van de redactie om in elk geval één lid tot het schrijven van een stukje te presen. Zelf vind ik er steeds betere verhalen uit voortkomen.

En dan tot slot Waterman zelf. Doet het wel goed (dank U) maar moet wel een ding onthouden: "Houd de vereniging scherp!"

Hè?

"Houd de vereniging scherp!" (?)

Hè?

Hoe moet dat, oude SSS'er?

Hoe stelt U zich dat voor? Hoe wil ik zo'n kleine 400 mensen van 5 tot 75 jaar in een stukkie van twee of drie pagina's scherp houden? Wat verstaat U onder scherp houden? Toch niet dat ze met bloeddoorlopen ogen en schuimbekkend naar de Oosterboshal (waar U nog nooit was) komen?

Maar hoe dan? Volgens mij had U even een inspiratiedipje toen U dit opschreef of U moet niet alles door elkaar heen drinken (dit was maar een grapje, hoor!)

Die eigen bar is inderdaad "tof"(geil woord!) Toch kan ik mij ook buitengewone gezellige avonden herinneren in de Buck of zelfs in de Veluwehal (wel eens een verjaardag van Teunie Visser in de Veluwehal meegemaakt??)

Desalniettemin, oud-bezorger, dank voor Uw bijdrage, want U verschaftte in elk geval mij weer stof tot schrijven.

Lieve lezers, het seizoen zit er weer bijna op. Het was sportief gezien weer een emotioneel jaartje.

Een paar prachtige kampioenen, maar ook degradatieverdriet.

Voor wat betreft het laatste heb ik het meest te doen met Dames I en hun begeleiding. Volgend jaar maar weer vlammen en wellicht terugpromoveren.

Dit jaar waren jullie kansloos!

Dat is tenminste hetgeen ik in de vitrine in de binnenkomsthal van de Oosterbos iedere week kon vernemen.

Het hele seizoen (echt waar!) hangt daar al een krantenknipsel met de kop "Dames SSS kansloos".....

Lekker motiverend voor onze meiden en lachtertje voor bezoekende tegenstanders.

Regiefoutje?

Hier wil Waterman het bij laten, lui.

Ik wil U ondanks de komende zomer dringend verzoeken om samen met mij de vereniging scherp te houden, want dat moet van oom-oud-SSS'er.

En let maar op, dan komt het toch nog goed.

Blijf gezond allemaal en geniet Uw vakantie met volle teugen.

Ik zie U in het najaar weer.



Waterman

ER IS EEN NIEUWE LEDENADMINISTRATEUR:

Johan Pongers, Hackfortlaan 45, 3771 XC Barneveld.
Tel. 0342 - 415813, E-mail: j.pongers@hetnet.nl

Graag per direct alle nieuwe leden opgeven bij Johan.

MB1 VIERDE IN DE TOPKLASSE!

Wij, MB1 zijn dus 4e geworden in de topklasse. Waar we natuurlijk heel blij mee zijn. We hadden achteraf wel hoger willen eindigen, maar dat zat er helaas niet in. Goed, 4e in de topklasse is top, middenmoot dus. Het is voor ons een raar seizoen geweest, maar we hadden het zeker niet willen missen. Eerst in de hoofdklasse 2e worden en (denk ik) terecht gepromoveerd naar de topklasse. We konden in het begin alles winnen of als we verloren konden we wel 1 puntje mee naar Barneveld nemen. Maar na wat gerommel in het team, waardoor we dus andere trainers en een andere coach kregen, ging het toch minder en verloren we dus wat meer (zonder soms dan ook een puntje mee naar huis te nemen). Het was niet zo dat we niet meer wonnen, maar het was niet meer zoals daarvoor. We hebben wel goede wedstrijden gespeeld, maar we verloren het vaak op het nippertje en ja we hadden er dan ook zeker voor gevochten. En de nieuwe trainers (Geertjan en Sonja) en coach (Wim) deden het echt super! Bij onze laatste competitie wedstrijd merkte we gewoon dat het goed was dat de competitie afgelopen is. We hadden veel meiden met blessures (Door sommigen worden we ook wel het Kneuzenteam genoemd). We hebben er alles aangedaan om in de top mee te kunnen draaien en helaas zijn we daar net naast gevallen, hopelijk weer een kans volgend jaar. Dus pas maar op, wij willen revanche! Haha. Wij willen hierbij nog wat mensen bedanken. Als 1ste natuurlijk Allert, hartstikke bedankt! Sonja, Geert en Wim, super dat jullie ons wilden trainen en coachen echt super! Mijndert, bedankt voor een paar trainingen en ook voor de goede tips! Onze sponsors van Ee, NADU en Het Tweewielerhuis, bedankt! Maar natuurlijk zeker niet te vergeten zijn de supporters (MA1) en onze ouders, super dat jullie er altijd waren en voor ons klaarstonden! We vergeten nu vast iemand, maar bij deze ook hartstikke bedankt! Het was een te gek en een geslaagd jaar!

Alvast een fijne vakantie en tot volgend seizoen!

Veel liefs, de MB1

SAMSAM doen we SAMen.

Beste Volleybal liefhebbers,

Namens de barcommissie SAMSAM heb ik de twijfelachtige eer tot het plaatsen van een noodoproep.

Begin van dit seizoen heb ik middels een verhaal met een molensteen en een kurk de vereniging inzicht proberen te geven in de organisatie achter SAMSAM. Mijn hartelijke dank voor die enkele die me prezen voor "het mooie stukje", dit was echter niet de bedoeling.

Als eerste wilde graag het ontstaan van SAMSAM toelichten en daarnaast een ieder ervan doordringen wat er nodig is (80-100 man/vrouwuur per week) om de boel draaiende te houden. Inmiddels is dit seizoen bijna voorbij en moet ik u melden dat we voor komend seizoen toch minimaal zo'n 15 nieuwe medewerkers nodig hebben. De organisatorische problemen worden anders te groot. Dankzij de 'verplichting tot het draaien van bardiensten' bij heren 1 en 2 is het dit seizoen maar net gelukt om alle diensten gevuld te krijgen. Ik ga hier uiteraard zeker niet voorbij aan de groep bar-medewerkers die het geheel vrijwillig doet !!!

Van de inmiddels vaste groep medewerkers heeft dit seizoen er ongeveer 10 afscheid genomen. Aan het besluit de te stoppen ging meestal een absoluut plausibele reden vooraf maar daarmee krijg ik het bierglas niet gevuld en de kroket niet gebakken.

Ik realiseer me zeer wel dat er veel vrijwilligers in de vereniging actief zijn die tal van taken vervullen. Een groot aantal van deze taken heb ik de loop der jaren vervuld dus ken ook de noodzaak van deze, maar in deze preek ik voor eigen parochie.

Ik roep een ieder op die best 1 keer in de 5-6 weken een bar/keukendienst wil vervullen (vaker is absoluut welkom) zich aan te sluiten bij het korps der SAMSAM barvrijwilligers. We hebben echt nieuw bloed nodig om de gastvrijheid te kunnen bieden die onze gasten nu van ons gewend zijn.

Ook moeten we de financiële flow uit SAMSAM naar de vereniging niet vergeten. Ik moet er niet aan denken dat we betaalde mensen achter de bar moeten plaatsen omdat de vrijwilligers wegblijven.

Daarnaast moeten we ons terdege realiseren dat de nieuwe wet en regelgeving omtrent horeca gelegenheden nog meer vergen van een medewerker. Wij als commissie doen een uiterste inspanning ons hierop zo goed mogelijk voor te bereiden, maar zijn kansloos zonder de inzet van jullie.

Dus een oproep aan iedereen die SSS een warm hart toedraagt. Meld je aan bij het korps barvrijwilligers SAMSAM. Je zult zien dat echt leuk en dankbaar is om eens een bar/keuken dienst te doen.

Voor vragen of aanmeldingen bel even met de commissieleden van SAM-SAM. We hebben jullie keihard nodig. SAMSAM doen we SAMen.

Jan Staal 490986, Rijk Zwetselaar 415055, Freek Hebing 493832

Op vrijdag 27 mei is er vanaf 18.30 tot 21.00 uur een DISCO voor alle mini's van SSS.



Er zal een DJ zijn die de avond verzorgd.

Aansluitend is er voor de A-B-C-jeugd een KARAOKE (met een inloop vanaf 20.30 uur) die doorgaat tot 23.30 uur!



MAXIE VAN DE MAAND

Hallo,

Ik wil mu eers eve vorstelle. Ik heet Maxie. Ik ben noch maar veif jaar en kan noch niet leeze of schreife, dus hoe dit stukkie kan, snap ik ook nie, hoor.

Ik heet nu wel Maxie, maar ik b n het nie. Ik ben namelijk Mini. Ik treen bij Kaarolien en Jan en Kaarolien heef van die 2 de moiste beene.

Mu moeder zij, dat ik iets moes schreife van een outSSSer.

Ik naar mu vaader. Wat een outSSSer is! Zegtie een boze Duitse munneer uit de oorlog, maar mu vaader luistert alteit al?, dus snappik het nog steeds nie.

Nau, wat moetik nog meer zegge.

We doen leuke speletjes met onse treeners, van wie Kaarolien de moiste beenen heeft, of haddik dat al opgesgreffe?? Nau ja.

Verder weet ik nie veel te vertelle, maar ik hoop dat die ouwe SiSSer tenminste tevreden is.

Dag! Doei! De groete van Maxie.

SSSnert-toernooi 2005

Zaterdag 11 juni

**van 11.30 - 17.00 uur op het veld
van ODIK bij de Oosterboshal**

**Aanmelden kan vanaf C-jeugd door dit formulier in te
vullen en in te leveren aan de bar van SAM-SAM of
via email samsam@sss-barneveld.nl
vóór zaterdag 28 mei**

JA, ik doe mee aan het SSSnert-toernooi.

Naam :

Team :

EINDELIJK!!!!

Na onze enige verloren wedstrijd van vorige week donderdag moesten we op zaterdag 16 april vol aan de bak tegen BSVO D1. Wilden we kampioen worden moesten we de volle 4 punten mee naar huis nemen.

BSVO dacht, toen wij daar aankwamen, dat wij al kampioen waren. Jammer voor ons en een uitdaging voor hen natuurlijk toen bleek dat dit nog niet het geval was!

BSVO nam het heft in handen en gaf de overwinning niet cadeau en een gespannen D4 probeerde angstvallig bij te blijven. Dat resulteerde in een time-out (13-16) die coach Nina aanvroeg. Na die time-out begon heel langzaam maar zeker het besef te komen dat we wel moesten winnen om kampioen te worden. Punt voor punt liepen we in en uiteindelijk kwamen we 17-16 voor. De voorsprong hebben we niet meer uit handen gegeven en wisten deze set te winnen met 22-25.

De 2de set hetzelfde probleem. De spanning bleef maar bij de 14-14 begonnen we uit te lopen. Het leek vrij simpel te gaan en op 15-22 leek de set simpel binnen te halen. Niets was minder waar. BSVO begon een opmars en uiteindelijk werd het 24-24! Gelukkig keerde de kansen en konden we de set met 24-26 binnen halen.

De 3de set begon perfect. Lekker scoren en rustig volleyballen totdat hun beste aanvalster weer naar het net draaide en er rustig op los scoorde. Stonden we 10 punten voor lieten we ze weer tot 2 punten bij komen. Telkens op de juiste momenten kregen we van Nina de opdracht om rustig te blijven en te kijken naar de aanvallers die pass problemen hadden. De set werd binnengehaald (20-25) en nu stonden we gelijk in punten met WAHO. Wilden we kampioen worden dan moesten we de 4de set gewoon winnen en daarna het feestje bouwen.



Ook hier begon de set weer net als de 3de ruim voorstaan tot de 20 en dan de tegenstander weer bij laten komen tot 4 punten verschil. Ook de 4de set werd gewonnen (21-25)!

De champagne kurken knalden in het rond en het feest kon beginnen. Na de felicitaties van de tegenstander en de supporters waren ook de trainer René en Henk-Jan er om de dames te bejubelen met deze prestatie. Ook van het bestuur (Jan Miedema) was er nog een heerlijk bosje lollies die erg lekker waren en niet verleppen! (je weet tenslotte maar nooit hoe het met die dames gaat wanneer ze zenuwachtig worden) De kantine van BSVO is niet al te groot maar gelukkig kregen we de ruimte om hier even lekker uit ons dak te gaan!

Nog maar een champagne fles open geknald een afgezaagd maar heerlijk klinkend kampioenslied gezongen en allemaal genoten we van de opluchting van dit wel heel mooi en gezellig seizoen! DAMES 4 IS KAMPIOEN



Caro

H5 ook kampioen!

Nadat D4 in een roes onder de douche stond werd het plan geopperd om H5 te gaan verrassen. Afgelopen week werden ze zonder te spelen kampioen en dat is toch niet zoals je het graag wilt! Het leukste is het als je nog een of meerdere sets moet pakken (of niet dan H1 en D3). Dus wij in het sponsorbusje gestapt en van Otterlo via Ede en de C100 (of was het nou de C1000 waar we cakejes en toeters ballonnen en rolslingers kochten om een feestje te gaan bouwen!) naar Wageningen gereden.

Bij Sporthal de Vlinder aangekomen zijn we bij H5 met toeters en bel-
len onder de 2de set binnen komen vallen en hebben daar onder de
wedstrijd even flink van ons laten horen. De scheidsrechter sommeerde
ons om naar de tribune te vertrekken en na een koekje van eigen C1000
deeg zijn we langzaam maar zeker naar de tribune vertrokken waar we
nog flink hebben huis gehouden. Het was een plichtmatige wedstrijd
maar door het feest op de tribune was het snel gedaan met de tegen-
stander en lag volledig weggespeeld op de vloer! H5 liet ze alle kanten
van het veld zien en maakte duidelijk wie de echte kampioenen zijn!

Na de simpele overwinning mochten we ons zomaar in de o zo beschreven
("waterman") heren kleedkamers ver-
tonen zij het wel met medeneming
van 2 flessen champagne! De kurken
schoten in het rond en gelukkig waren
er nog de door Meindert meegebrach-
te marspakketjes die bijdroegen tot de
feestvreugde. En het was nog lang
onrustig in kleedkamer 8!



Na de kleedkamer party hebben we nog een afzakkertje genomen in de
kantine en zijn toen terug naar Barneveld vertrokken en zijn nog even
in de kantine langs geweest! Daarna met D4 na Eeterij de Heberd ver-
trokken. H5 volgde een half uurtje later en ook daar was het nog erg
gezellig en nog heel erg lang onrustig!



H5 bedankt voor de
gezelligheid en we
hopen dat jullie ook
een leuke middag en
avond gehad hebben!

Caro



ik

lees de Barneveldse Krant vooral voor het regionale weerbericht, alle nieuwtjes, burgerlijke stand en familieberichten.



ik

lees de Barneveldse Krant omdat ik nauwgezet geïnformeerd wil worden over de ontwikkelingen in de natuurlijke omgeving waarin ik woon.

EN U?

U wilt toch ook dagelijks de Barneveldse Krant lezen?

Met berichtgeving over de lokale politiek?

De actualiteiten in binnen- en buitenland?

De sportieve en culturele evenementen in de regio?

De beursberichten en het financiële nieuws?

De advertenties met de laatste aanbiedingen van uw supermarkt?

En nog veel meer nieuws en achtergronden?



Barneveldse Krant
Altijd in de buurt

bon Ja, ook ik

wil dagelijks de Barneveldse Krant

- Noteer voor mij een proefabonnement van 6 weken voor € 10,- (het afgelopen half jaar heb ik geen proefabonnement gehad op de Barneveldse Krant)

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon: (voor controle bezorging)

Handtekening:

Bij automatische betaling is mijn bank/girnummer:

Bon in een open enveloppe opsturen naar: Koninklijke BDU Uitgeverij bv, Verkoop Binnendienst, Antwoordnummer 21, 3770 VB Barneveld.

(Postzegel plakken is niet nodig).
U kunt ook bellen: 0342 - 494888.

JARIGEN IN JULI

- 1 Marc Aelbers
Gerrit Ratterman
- 2 Cynthia Barten
Joost van Torn
Janine Klomp
Geert Bax
Frank Schutten
- 5 Arjan ansink
Melvin Twilt
- 5 Sabine Steinebach
- 6 Janny Janse-Gerrits
Marion Verloop
Sumeyra Alteinkaynak
- 7 Joke Jansma
Adrea Gaspar
Albert Feyen
- 9 Eveline Staal
Jos Tiddens
- 10 Elles van der Hoef
Mariska van Lagen
- 12 Eline de Kruyff
- 13 Bram Wildekamp
Jeroen Moraal
Jan Pieter van Maanen
Sannah van der Meer
- 15 Jochem Schulklopper
- 16 Gerhard Pater
- 17 Wim Foppen
- 21 Ninke Perfors
- 22 Joni Schut
- 24 Rianne Bethlehem
Henk Huppelschoten
Dennis van Holland
Jan Drik Lagerweij
- 25 Carl Koetsier
Ernst Zijlstra



- 26 Leanne Takken
Debbie Stronkhorst
- 28 Bert Glismeijer
Aat Moraal
Anke Grotenhuis

JARIGEN IN AUGUSTUS

- 1 Jacqueline Kamphorst
- 2 Annemarie Harthoorn
- 4 Matthijs van Ginkel
- 5 Edwin Feijen
Marianne Hartkamp
- 6 Nadine Noppers
Shanice van de Sloot
- 7 Elise ten Napel
- 8 Niels den Uijl
Nel Wijnveen
Maartje Hoonhorst
- 9 Joanne Harthoorn
- 11 Stefanie Kamphuis
Connie Kuijt
- 12 Tom van Ravenhorst
- 13 Hans de Bruijn
Ciska van der Sloot-Abraham
- 14 Sabine Baren
- 15 Joël Oosterom
- 16 Tirza van Ark
- 18 Mariëlle van de Top
- 25 Kees de Jong
Marcel Hertgers
Iet van Donselaar
- 27 Ilse van Santen
- 28 Camiel van Damme
- 29 Age Schaap
Janneke van Maanen
- 30 Mark van Roekel
Marja Verbeek



ALLE JARIGE EEN FIJNE VERJAARDAG GEWENST!