

# INHOUD 'T SSSWAMMERTJE

## JAARGANG 37, NR. 3

Van de voorzitter .....	2
Interview met Cynthia Barten .....	3
De Gestorte... ..	4
Column Waterman: Kelderverhalen .....	5
Mededelingen van het wedstrijdsecretariaat .....	7
Just For Feet .....	8
De wees, een soort kerstverhaaltje .....	11
De oliebollenkraam .....	12
Sinterklaas in SamSam! .....	13
Filmnacht 4 januari 2007 .....	15
Jarigen in januari .....	16

---

**Kopij voor de volgende SSSwammer** kan t/m zaterdag 13 januari a.s. gemaïld worden naar: [ellesvanderhoef@hotmail.com](mailto:ellesvanderhoef@hotmail.com)

Kopij op CD in Word, W.P. of voor de Mac (altijd een printje erbij) kan verstuurd worden naar: Elles van der Hoef, Klomperweg 93, 6741 PE Lunteren.

**Verspreiding SSSwammers:** Willem Terhorst, tel. 0342 - 414558.

---

### VOORZITTER

Guus Veldhuizen  
Patrijzenhof 58  
3772 RJ Barneveld  
Tel. 0342 - 414886

### SECRETARIAAT

Christien Timorason  
Meilanden 10  
3773 ZM Barneveld  
Tel. 0342 - 419459

### PENNINGMEESTER

Henk Erkes  
Doornenburg 52,  
3772 ZP Barneveld  
Tel. 0342 - 400219

### VOORZITTER JEUGBESTUUR

Jos Smits  
Slangenburger 14  
3772 LT Barneveld  
Tel. 0342 - 493611

Bankrekening SSS: Rabobank nr. 30.55.74.000

# VAN DE VOORZITTER

Deze keer wil ik het eens hebben over 3 leden die er mede voor zorgen dat wij kunnen volleyballen en na afloop daarvan een drankje en een hapje kunnen nemen in de Sam Sam.

Dit zijn: Cees van Garder, Yvonne Sennema en Alicia Abraham. Respectievelijk scheidsrechterscoördinator, barcoördinator en coördinator van de schrijvers en tellers.

Dat dit een zeer lastige taak is zal duidelijk zijn, maar bedenk wel dat er zonder deze mensen niet gevolleybald of gezellig in de Sam Sam gezeten kan worden. Graag dus ieders medewerking als het even kan wanneer deze mensen vragen of je een "ding" kan doen.



Zoals gebruikelijk is de oliebollenactie wederom een succes geworden, niettegenstaande de steeds groter wordende concurrentie. Uit meerdere kringen heb ik vernomen dat de kwaliteit dit jaar weer uitzonderlijk goed is, zodat ze goed weg te happen zijn.

Zoals misschien bekend heeft Heren 2 tegenwoordig ook een eigen site en wel <http://sssh2.flappie.nl> erg leuk en de moeite waard om eens te bezoeken. De SSS site is nog steeds zeer geliefd, we zullen dit jaar op ca. 100.000 hits uitkomen. Daarmee hebben wij een van de meest bezochte volleybalsites van Nederland.

Graag wil ik besluiten om iedereen prettige feestdagen te wensen en tot een volgende keer.

A handwritten signature in black ink, reading "Cees van Garder". The signature is written in a cursive style with a large, decorative flourish at the beginning. A horizontal line is drawn underneath the name.

# INTERVIEW MET. . .



- **Naam** : Cynthia Barten
- **Leeftijd** : 18 jaar
- **Lengte** : 1.72 meter (ofzo)
- **Relatie tot SSS** : speelster dames 2 en trainster MB1!
- **Opleiding/beroep**: zit nog op school!  
Ondernemer/Manager Detailhandel
- **Kleding in het weekend** : Onze mooie nieuwe trainingspakken en daarna gewoon spijkerbroek en vest/shirt.
- **Positieve eigenschap** : Geef nooit op!
- **Negatieve eigenschap** : Wil soms te veel doen.
- **Hobby's (naast volleybal)**: Sporten, markt niet heel veel uit wat en van een feestje bouwen hou ik ook wel.
- **Favoriete eten**: bobotie
- **Krant** : Metro, als ik wakker genoeg ben
- **Beste boek** : uhhmm...
- **Goede film** : Pirates of the Caribbean & Hooligans
- **Welke C.D. heb je laatst gekocht**: Symphonica In Rosso (Marco Borsato)
- **Ideale vakantie**: Zon, zee, strand is heerlijk. Maar leuke vakantie in de bergen en lekker actief is ook zeker niet verkeerd.
- **Met wie zou je een avondje uit willen gaan**: Lance Armstrong, om eens echt naar zijn verhaal te luisteren en niet alleen te hoeven lezen.
- **Wie is je favoriete sportman/vrouw/team**: SSS Dames 2 natuurlijk!!
- **Omschrijf jezelf in 1 woord**: Cynthia
- **Welke goede daad heb je laatst verricht?**: Een top teamfeestje organiseren!
- **Hekel aan**: Die momenten waarop je opeens van alles moet regelen om voor je opleiding te slagen! Stress!
- **Waar let je op bij een eerste ontmoeting**: ogen en uitstraling!
- **Wat vind je sexy?**: oogopslag en mooi buikje
- **Naar welk t.v.-programma kijk je graag**: Kijk weinig tv, doe maar lekker simpele programma's, Lama's enzo.
- **Welk dier zou je willen zijn?**: jong aapje
- **Droom/wens**: geen grote droom, verschillende kleine droompjes en wensjes
- **Mooiste/leukste ervaring**: Lastig, geen idee, hoop dat deze komt aan het einde van het seizoen met Dames 2! En hopelijk ook in de zomer als ik de Alpe d'Huez probeer te overwinnen!
- **Waar hecht je waarde aan?**: gezondheid en vrienden
- **Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou volgens jou verbeterd kunnen worden?** :  
SSS is een gezellige en goede vereniging, zorgen dat dit zo blijft!

# DE GESTORTE...

Ja, ik ben de gestorte. Een jeugdlid. De keren dat ik het SSSwammertje gekregen én gelezen heb, heb ik nog nooit een jeugdlid bij de gestorte gezien. Ik schrok wel een klein beetje eerlijk gezegd. Was meteen angstig of andere volleyballers het wel leuk vonden om een door-een-jeugdlid-geschreven-stukje te lezen. Qua taal enzo. Maar dat hoor ik vanzelf wel, uit de reacties.

En wat moet er dan allemaal in. 'Het is gebruikelijk om wat over jezelf te vertellen.' Oké. Best. Nou, ik ben de dochter van de vriendin van de vorige gestorte: Jiska Staal. Een echte Staal ja! Weet niet of ik daar trots op moet wezen, maar ben het stiekem denk ik wel een beetje. Tenslotte zit mijn vader in het bestuur (!). Ik ben 14 jaar en volleybal in het geweldigste team van heel SSS (Ik zal het maar vast mededelen; ik moest een beetje opscheppen over mijn team, anders had ik kans dat ik nooit meer in de basis zou staan. Vandaar.). U raad het al: MB1. Met 2 leuke trainsters; Cynthia Barten & Anne van Ee. Twee geweldige dames 2 speelsters. Hartstikke gezellig en toch streng (dit was wel goed genoeg toch! ?). Ik zit in HAVO 4, op het Johannes Fontanus College. De klas is cool & super gezellig. Ja echt. Op de klassenbesprekingen hebben de leraren het langst over ons gepraat.

Vanaf groep 8 zit ik op volleybal. Even rekenen: dit word dus mijn vijfde jaar. Eerst een jaartje mini's, toen doorgestroomd naar de MC1, waar ik uiteindelijk 3 jaar in heb gezeten. Drie erg verschillende jaren, waarvan het eerste jaar wennen was, maar waarin ik veel heb geleerd, het tweede een niet zo leerzaam, maar té gezellig jaar was, en het laatste jaar denk ik het meest leerzaamst was, en bovendien nog gezellig ook.

Dit jaar is dus m'n eerste jaar B. En het bevalt. (door mijn superleuke team natuurlijk..) Het is nou niet zo dat alle wedstrijden toppie gaan, we alles winnen, altijd super goed & lekker spelen en alles zonder problemen verloopt. Nee, we staan zevende van de tien, verliezen aardig vaak zonder dat dat eigenlijk hoeft, hebben echt minder-fijne-wedstrijden waarna we chagrijnig onder de douche staan, en blessures zijn er ook vaak genoeg. Maar boven alles, we blijven leuk!

Ik ben benieuwd of ik na dit stukje ineens; de dochter van Staal genoemd ga worden. Of.. wordt ik al zo genoemd?

Tijd voor de volgende gestorte. Ik vond het wel leuk om diegene te storten, waar ik volgens mij het eerst mee in aanraking kwam toen ik bij SSS in de mini's begon. En volgens mij.. Is dat:

**HANNEKE JANSEN!**

Heel veel succes ermee!

# KELDERVERHALEN

Eenmaal per seizoen, dacht ik zo, mag het best wel eens over mijn eigen team, Heren 9 (let op: met een hoofdletter geschreven), gaan.

Wij komen uit in de kelder van de regionale competitie (vandaar de titel boven dit stukje, dat dus weer niets te maken heeft met Rijk, zoals sommigen van jullie alweer dachten) en dat is allerm minst een saaie aangelegenheid.

Dat heeft zeker ook te maken met de spelvreugde, die er dit jaar, mede of vooral door onze leider Ben (zie vorig nummer), vanaf spat.

Dat komt tevens door de gemêlleerde groep mensen, waaruit deze groep is samengesteld en waarmee het goed toeven is. Ik neem ze even met u door:

Allereerst dus Ben. Goedlachs en soms nog iets te sociaal, maar een goed aanvoerder. Dan Guus. Wordt wat ouder, voelt wat vaker pijntjes en springt ieder jaar een ietsje minder hoog, maar blijft gedreven tot op het bot.

Cees dan. Is niet zo vaak aanwezig, maar als hij er is, legt dat wel gelijk veel gewicht in de schaal. Gijsbert, sinds kort onder moeders rokken vandaan en "op ze eige" wordt steeds meer een kerel en toont af en toe zelfs volwassen trekjes. Jan uit Ede. Nog zo'n vaste waarde, al krijgt hij daar niet altijd de credits van. Wordt soms wel eens gewisseld, als een ander een paar foutjes maakt en dat maakt Jan dan weer niet blij.

Komen we bij René, dit jaar nieuw in de groep en naast een goede techniek heeft hij een elastieken brilletje, dus tel uit je winst.

Alex (ook nieuw, hoewel) is altijd de rust zelve en ook dat komt soms zeer weldadig over. Gertjan is er een van een hele volleydynastie en het gerucht gaat, dat men het ouderlijk huis daar "de tweede woning" noemt, omdat men meer in de sporthal is. Adrie dan. Klein maar dapper, al vrees ik wel steeds als hij naar een bal duikt, dat het zijn laatste keer zal zijn. Maar meestal staat hij weer op, dus.

Menno, nog niet zo heel lang vader, kan nog steeds ontzettend lachen, als iets erg fout gaat. En ook het loopje van hem na een fraai punt, blijft bezienswaardig. Henk, meester in one-liners, kan briljante momenten afwisselen met megabloopers.

En ikzelf hobbel daar maar zo'n beetje tussendoor. Maar ik heb dan ook wel een EHBO-doo's.

Het is dus een voorrecht om met dit stel te mogen trainen/spelen.

Zoals laatst op een zaterdag(!)avond voor een uitwedstrijd tegen Scylla 7 in Wageningen.

Met redelijk gemak werden zeven man bij elkaar gevonden op dit toch niet erg populaire tijdstip.

De tegenstander was zelfverzekerd en geroutineerd. Wij trouwens ook, wat niet in de laatste plaats werd versterkt door een drietal meegereisde vrouwelijke supporters (waar zie je dat bij een 9e team, zo een club al een 9e heeft?). Tevens werd op de tribune gesignaleerd de voormalige SSS-damescoach Wim Knap en echtgenote. Wij namen waar, dat Wim duidelijk zat te scouten, aantekeningen zat te maken en voortijdig vertrok. Ik acht dus transfers binnenkort niet uitgesloten.

Het werd een heerlijk avondje. Er werd met 1-3 gewonnen en niet zo'n beetje verdiend ook. Met dank aan onze supporters.

Zo maar een klein sfeerportretje uit de kelder van club en de competitie.

Het hoeft niet altijd veel om het lijf te hebben, toch?

De volgende keer is het 2007 en realiseer ik me, dat ik alweer een jaar in extra tijd leef.

Dat stemt dankbaar.

Ik wens iedereen een fijne decembermaand toe en een geslaagde jaarwisseling met een goede gezondheid.



Waterman.

## VERLIES VAN SPELERSKAART(EN)

Bij verlies van spelerskaart(en) is het mogelijk een duplicaat aan te vragen.

Hiervoor kan je terecht bij de ledenadministratie:

Johan Pongers, tel. 0342 - 415813, e-mail: [j.pongers@hetnet.nl](mailto:j.pongers@hetnet.nl)

Een duplicaat kost € 5,00 p/st.

De kosten hiervan zijn geheel voor eigen rekening.

## MAILIE

Als je Melie van 't Land nodig hebt kun je haar mailen: [mvantland@versatel.nl](mailto:mvantland@versatel.nl) of bellen: 0624480601.

# MEDEDELINGEN VAN WEDSTRIJDSECRETARIAAT

## OPEN CLUB KAMPIOENSCHAP

Voorronde zaterdag 6 januari 2007.

Speelplaatsen:

Jongens A	Sporthal Oosterbos	Barneveld
Jongens B	Ark van Oost	Nijmegen
Jongens C	Sporthal West	Veenendaal
Meisjes A	Sporthal Oosterbos	Barneveld
Meisjes B	Ark van Oost	Veenendaal
Meisjes C	Burg. Verdegaalhal	Tubbergen

Programma volgt eind december.

De halve finale is op zaterdag 24 februari.

De finale vindt plaats op zaterdag 7 april.

Afwijkende nethoogtes: Jongens B. 2.30 m., meisjes/jongens C 2.15 m.

C- teams spelen met normale veldafmeting.

## WEDSTRIJDFORMULIEREN

Graag nog even aandacht om de copiewedstrijdformulieren, direkt na afloop bij mij in de bus te deponeren, uiterlijk op zondag voor 12.00 uur.

Verzoek om uitstel van wedstrijden is in principe niet meer mogelijk, indien er een speciaal verzoek is, dan altijd via het wedstrijdsecretariaat, nooit rechtstreeks met bond of tegenstanders.

Wim Wijnveen

### PLANNING VERSCHIJNINGSDATA 'T SSSWAMMERTJE 2007

NR.	INLEVERDATUM KOPIJ	VERSPREIDING
SSSw 4.	za. 13 januari	va. ma. 29 januari
SSSw 5.	za. 24 februari	va. ma. 12 maart
SSSw 6.	za. 31 maart	va. ma. 16 april

# JUST FOR FEET

In de vorige editie van de SSSwammer heb je reeds iets kunnen lezen over de overeenkomst die SSS heeft gesloten met sportschoenenspecialzaak Just For Feet uit Ede en het sportmerk Mizuno. Eén van de belangrijkste afspraken in deze overeenkomst is dat het 1e herenteam van SSS de komende drie jaar voorzien wordt van sportpodologisch advies en Mizuno volleybalschoenen.

Wij hebben Theo Karssen, de eigenaar van Just For Feet, een 7-tal vragen gesteld, zodat de leden van SSS iets meer te weten komen over deze speciaalzaak en natuurlijk over het voordeel wat deze samenwerking brengt voor jou, als lid van SSS!

## **Vraag 1: Wie is in het kort Theo Karssen?**

Ik ben een geboren en getogen Edenaar. Sport met al zijn betekenis loopt als een rode draad door m'n leven. Verder ben ik sportpodoloog en bewegingsanalyticus en gek van alles wat met schoenen te maken heeft.

## **Vraag 2: Hoelang bestaat jouw sportzaak in Ede inmiddels?**

Gestart in 1993 onder de naam Coach (franchiseketen) en vanaf 2004 onder de eigen naam Just For Feet. Alles bij elkaar bijna 14 jaar.

## **Vraag 3: Wat heb je met volleybal en SSS?**

Iedere sport heeft mijn aandacht, maar in het bijzonder volleybal. Volleybal en korfbal zijn de takken van sport, die bij de meeste sportzaken een ondergeschoven kindje zijn. En SSS vind ik een warme vereniging die open staat voor een goed advies. Vandaar ook onze vorm van samenwerking.

## **Vraag 4: Kan je iets meer vertellen over jouw sportpodologisch centrum?**

In het Sportpodologisch centrum wordt door middel van statische voetdrukmeting en de dynamische bewegingsanalyse een zo goed mogelijk advies omtrent schoenen gegeven. Ook de persoonlijke aanpassing (zooltjes, ondersteuning etc.) dragen vaak bij tot meer comfort en balans, dus betere prestaties en meer plezier. Ook helpt het bij het opsporen dan wel voorkomen van blessures.



### Vraag 5: Wat kost een sportpodologisch advies?

De kosten hiervoor zijn € 10,-- en bij een uitgebreid onderzoek € 15,00. Voor leden van SSS is dit gratis. Het advies is op afspraak.

### Vraag 6: Op de voorkant van jouw folder staat: Ervaar het verschil... en geniet ervan! Kan je hier een concreet voorbeeld van geven?

Voor "het verschil" verwijs ik naar het antwoord op één van de vorige vragen. En voor wat betreft "het genieten" naar de spelers van het 1e herenteam en overige leden van SSS die ik reeds voorzien heb van advies en volleybalschoenen.

### Vraag 7: Heb je nog iets speciaals in petto voor de leden van SSS?

Met ingang van 1 januari 2007 krijgt ieder lid van SSS 10% korting op de aanschaf van volleybalschoenen, inclusief een gratis analyse, indien gewenst. Daarnaast zal Just For Feet in samenwerking met Mizuno in 2007 een clinic organiseren in de Oosterboshal. Daarbij zullen we waarschijnlijk nog een aantal leuke aanbiedingen doen. Nadere info volgt.

 

# KORTINGSBON

Naam : .....

Adres : .....

Woonplaats: ..... Leeftijd: .....

**Bij inlevering van deze bon ontvang je 10% KORTING op volleybalschoenen.**

Voor analyse graag eerst een afspraak maken. Tel. 0318 - 693189.



# Just For Feet

THE DIFFERENCE

- **Laat u persoonlijk en deskundig een sportschoen aanmeten.**  
ook voor kinderen met voetproblemen
- **Goede 'diagnose' van de 'sporter' wordt gesteld middels 3 stappen theorie.**  
Stap 1, de statische meting (vaststellen voetype middels voetspiegel)  
Stap 2, de dynamische meting (blootvoets op loopbaan lopen)  
Stap 3, de praktijk (buiten uittesten)
- **Individuele aanpassingen: b.v. podologische zolen**
- **Pasvormgarantie**  
Altijd terugkomen mocht in de praktijk blijken dat de schoen niet voldoet

**Maak een afspraak en neem je oude schoenen mee!**

**Tel. (0318) 69 31 89**

**Sportschoenenspecialzaak en Sportpodologisch centrum, Boogstraat 3, Ede**

Aangesloten bij: Landelijk Overkoepelend Orgaan der Podologie (L.O.O.P.)

# DE WEES, EEN SOORT KERSTVERHAALTJE

Het was al november geweest, dus het moest begin december wezen. In wezen dus een week of twee voor de Kerst.

Wim liep door de straat koud te wezen. Wim was wees. Dat was hij niet altijd geweest, maar pa en moe moesten vaker in de kroeg wezen dan thuis en na een paar toppertjes en een breezer ananas, vader nam er vaak nog een dubbele whiskey bij, ging het op een dag goed fout. Ze kregen een auto-ongeluk en waren er allebei geweest. En Wim dus wees.

Hij was toen nog maar een jaar of zes geweest en ging naar een opvoedhuis, een huis, waar je maar beter niet kon wezen, als je er niks te zoeken had. Het bestond uit wezen en kinderen, die al officieel waren uitgewezen of door hun ouders waren afgewezen en daardoor via de rechter op het tehuis werden aangewezen.

Op school werd Wim vaak nagewezen. Kinderen zijn wezenlijk hard voor elkaar en hij werd er door zijn medescholierijtes nogal eens op gewezen, "dat hij niet eens ouders had".

Of hij daar wat aan kon doen, wees nou eerlijk 1

Wim had één grote wens. Hij wilde graag op volleybal. Maar daar moest wel geld voor wezen en hij had het wel eens gevraagd, maar dat werd afgewezen. Soms stond hij voor de ramen van de sporthal jaloers te wezen op leeftijdgenootjes, die maar weer eens bewezen, dat geld weliswaar niet gelukkig maakt, maar geen geld óók niet.

Op een gegeven moment werd Wim opgemerkt door een echtpaar, dat zelf geen kinderen had en dus zowel kinderloos als wezenloos was.

"Moet jij niet binnen wezen en ook meedoen, knaap?" vroeg de man aan Wim. De man, zelf groot supporter van de plaatselijke volleybalvereniging WSS (Wees Steeds Sportief) leek aan te voelen, dat er iets mis moest wezen aan deze situatie.

Nadat de wees aan het stel had uitgelegd, hoe de vork in wezen in de steel zat, keken de man en de vrouw elkaar aan en besloten ze om te proberen het kind toegewezen te krijgen, hetgeen ze ook, na een paar maanden onwezenlijke spanning en vele Wees Gegroetjes, gelukte.

Wim mocht op volleybal en werd daar speler om trots op te wezen, zo wezen de verslagen uit.

En zo werd het toch nog een verhaaltje met een goed einde en om trots op te wezen.

En vindt U er teveel wees/wezen in staan: Dan moet U niet bij mij wezen.

W.A. ter Man.

# DE OLIEBOLLENKRAAM

Zaterdagochtend stap ik op mijn fiets om naar het Torenp plein te gaan waar ik met twee andere dames olieballen ga verkopen. 9.30 uur is vroeg voor een zaterdagochtend maar het is voor een goed doel! We komen met z'n drietjes tegelijk aan en tot onze vreugde ligt de kraam er al als een bouw pakketje. Dus opbouwen dan maar, wat ons nog redelijk lukt maar er staat behoorlijk wat wind dus we houden ons hart vast! Van Marion die bij de Rozerie werkt krijgen we cappuccino, heerlijk! Even later komt Erwin ons verblijden met de kratten olieballen: de verkoop kan beginnen! Dan komt er man met een vrachtautootje aan met de mededeling dat hij twee kramen voor ons heeft. Twee kramen??? Wij hebben al een kraam! We bleken dus de kraam van VVB gebruikt te hebben die vrijdagavond daar ook olieballen heeft verkocht. Goed de beste man heeft toen maar een kraam uit geladen die kunnen de voetballers dan weer meenemen. Omdat het zo waaide was zijn voorstel om een tentdoek aan de zijkant te hangen. Nou een heel goed idee, want toen hij en Erwin weg waren stortte ineens de hele kraam in elkaar. We keken al om ons heen (zover we dat nog konden) of dit niet toevallig candid camera was! Goed wij weer zo goed en zo kwaad als het kon de hele kraam weer opgebouwd en toen besloten we maar om mijn mannetje te bellen om te vragen om touw te brengen om het tentdoek mee vast te maken. Dat was een stuk stevig. Nu nog verkopen. Omdat wij met z'n drietjes half Barneveld kennen kwamen de mensen niet ongezien onze kraam voorbij. We riepen ze wel naar ons toe. Zelfs kleine kinderen "misbruikten" we om de moeders over te halen olieballen te kopen: "Goh, jij lust vast wel een oliebol mag best van mama! Dat werkt altijd! Al met al hebben we met z'n drietjes een hoop lol gehad en ondertussen ook behoorlijk wat olieballen verkocht. Want ondanks het slechte weer hebben wij met onze "charmes" toch nog voor 250 euro aan olieballen verkocht en dat voor een ochtendje!

Nou, volgend jaar zijn we weer van de partij, hoor!

Wasgetekend: De "blondste" van de drie.

# SINTERKLAAS IN SAMSAM!!

Eindelijk was het zover. Sinterklaas zou met zijn 4 pieten ook naar SSS komen. De ouders waren van tevoren ingelicht over het bezoek en ook de kinderen waren erg enthousiast en op een enkeling na aanwezig.

Om 16.00 uur waren de kinderen van de laagste niveaus 1-3 allemaal aanwezig in de kantine. Vol verwachting op de Sint en zijn gevolg!

En ja hoor, daar kwam het busje volgepropt met Sinterklaas, zijn 4 pieten en zakken met pepernoten! Om het gezellige middagje te beginnen werd er gezongen door de kinderen alsof het een lieve lust was. De kinderen zaten allemaal in de kring en een mooie versierde stoel was speciaal gereserveerd voor de



Sinterklaas. Het grote boek was ook mee en daar stond weer heel veel in over de kinderen in het afgelopen jaar.

Sint weet al heel veel natuurlijk maar toch vindt hij het fijn om met de kinderen zelf te praten en ze uit te dagen om dingen te laten zien. Zoals het rollen en pannekoekduiken. Ook springen konden de kinderen heel goed! Er was zelfs 1 piet die vond dat hij veel hoger kon springen als alle kinderen in de Samsam. Maar na enig onderzoek van de kinderen bleek dat hij een stoel gebruikte om hoger te springen en dat was natuurlijk niet eerlijk! Sint was een beetje boos op de piet omdat hij vals speelde maar gelukkig hoefde deze pet

niet eerder terug in de zak naar Spanje!

Na afloop van dit uurtje kregen alle kinderen nog een klein cadeautje en daar waren ze heel blij mee!

Het uurtje trainen voor de oudere mini's van Niveau 4-6 was gewoon in de hal. Er was een onderling toernooi met alle niveaus en



zwarte pieten. Zij probeerden ook mee te doen met volleybal maar jammer genoeg moeten ze nog een poosje naar een speciale training om hun techniek nog een beetje aan te leren.

Halverwege de training gingen de kinderen zitvolleyballen en dat is natuurlijk erg leuk en lachen als je alleen maar op je billen heen en weer mag schuiven.

Na afloop van de gezamenlijke training werden de kinderen in de SamSam nog verblijdt met wat drinken, pepernoten en ook voor hen waren er kleine cadeautjes mee genomen!



Na dit alles te hebben uitgepakt werd de Sint weer uitgezwaaid!

Na afloop werd alles weer door de trainers opgeruimd en hebben we gezamenlijk wat gegeten als afsluiting van het Sinterklaasfeest!

Bakmuts bedankt voor het lekkere eten, Toernooimuts bedankt voor het organiseren van het onderlinge toernooitje met kinderen en pieten.

Sint en Pieten bedankt voor jullie bezoek!!





**Voor wie?**  
**A - Jeugd**  
**B - Jeugd**  
**C - Jeugd**



**Waar?**  
**SamSam**  
**Entree?**  
**€ 6,-**  
**Inclusief:**  
**5 consumpties & ontbijt**

**Inleverstrook:**

Inleveren in een envelop met € 6,- bij:  
 Hanneke Jansen, Marion Zwetselaar, Caroline Gijbertse of in de bus in de SamSam

**Naam:** \_\_\_\_\_

- A - Jeugd**       **B - Jeugd**       **C - Jeugd**

## JARIGEN IN JANUARI

- 2 Erwin Schut
- 3 Klaas Kunst
- 4 Jordy Bos
- 7 Nina Römer-Hilberdink
- 8 Daniëlle de Bruin  
Robin van de Bruinhorst  
Evan Doest
- 9 Carlienjo Klinge
- 10 Anne-Roos Berger  
Corrie van Dijk  
Jacoline van Luttikhuisen
- 11 Jacco Schaap
- 12 Wim van de Hoorn
- 13 Bert Timmerman
- 15 Herman Joosten
- 16 Annemarieke Voorsluys
- 18 Gerard van de Beek  
Diederik Hendriksen  
Jelmer Zijlstra
- 19 Saskia Vos  
Wim Wijnveen
- 21 Daan de Vries  
Noor de Rooij
- 23 Aron Vink
- 24 Marjolein Hertgers-Kraak  
Willem van de Wetering
- 25 Rob van Bekkum  
Willem Terhorst
- 26 Bas Geurtsen
- 27 Ayla Berth  
Rigveda Timorason
- 28 Ivanne Glismeijer
- 30 Laurens Versteeg
- 31 Tiny Kamphuis



Van harte gefeliciteerd!