

# NieuwSSS

sinds 1960



Nr. 2

# FlitSSS

## Van de voorzitter...

**I**k was net een weekend 'in functie' toen ik een e-mailtje ontving met o.a. de volgende tekst: "... zijn wij van mening dat dit soort pesterijen als onsportief gedrag mag worden bestempeld, de aanloop naar de wedstrijd beïnvloed en daarom ongepast is.

Wij hopen met dit bericht te bereiken dat de betreffende vereniging op dit gedrag wordt aangesproken, zodat andere teams in onze poule niet met ditzelfde feit worden geconfronteerd. Een kopie van deze mail sturen wij naar de voorzitter van BMC/SSS."

Lekker begin als voorzitter denk je dan, maar waar gaat dit over??? Het blijkt te gaan over een thuiswedstrijd van Heren 2 waarbij de bezoekers hun ballen niet mee hebben genomen in de verwachting dat de thuisploeg die beschikbaar stelt. Dit blijkt niet zo te werken waardoor ze zonder ballen staan en er een paar van SSS moeten lenen. Dat dat dan niet spontaan gebeurt en ze niet de nieuwste ballen krijgen, vind ik vrij normaal. Maar blijkbaar dachten die gasten daar anders over en werd de zaak achteraf zo opgeblazen dat de NeVoBo en de beide verenigingsvoorzitters erbij betrokken werden. Dit soort dingen had ik niet voor ogen toen ik voorzitter werd... Toevallig had ik het laatste deel van de wedstrijd bijgewoond en zo kon ik mijn collega-voorzitter antwoorden dat de inhoud van het e-mailbericht niet paste bij de sfeer van de wedstrijd. Ik heb geen reactie meer gehad.



Als voorzitter ga je toch anders kijken naar de dingen die om je heen gebeuren. Zo probeerde een toeschouwer van

H1 onlangs de sporthal te betreden door langs de klapdeuren te gaan in plaats van door de klapdeuren. Daar zit een dikke glasplaat in en die geeft niet mee. Dat bleek ook wel, want de botsing leverde een bebloed en gehavend gezicht op en een gat in de ruit. Vanzelfsprekend bekommer je je als eerste om de persoon (met dank aan Mariëlle Jansen), maar vervolgens gaan de gedachten toch naar de kapotte ruit en de penningmeester. Ik heb toch even naar de verzekering geïnformeerd...

Dan loop ik naar binnen en wordt ik geattendeerd op een toeschouwer met een bebloed gezicht en een héééle scheve bril. Die blijkt zojuist bij het inspelen een harde bal recht in het gezicht te hebben gekregen. Iemand moet hem dan toch even helpen en in de gaten houden.

Een paar weken later zat ik bij JB1 op de tribune te kijken tussen een paar jongens van JA1. Wel lawaaiig met zo'n toeter maar ja daar is 'ie voor. Een begeleider van de tegenpartij kon het niet echt waarderen dat die toeter steeds net afging op het moment dat de gasten serveerden. Op enig moment ging die persoon voor eigen rechter spelen en toen vond ik dat ik op moest treden. Sommigen hebben mij toen voor het eerst boos gezien en wisten niet dat ik dat ook kon.

Wat het voorzitterschap al niet naar boven haalt...

Overigens ontmoet ik verder alleen maar leuke en aardige mensen binnen en buiten de club. Om dat ook zo te houden, zeker met het oog op onze jeugd, hebben twee personen toegezegd als 'vertrouwenspersoon' te willen fungeren binnen de vereniging. Ik hoop daar binnenkort meer over te melden.

Ook ben ik samen met Harald van der Sloot bij een leerzame NeVoBo bijeenkomst geweest. Leerzaam in die zin dat mij duidelijk werd dat het niet vanzelfsprekend is dat vereniging en stichting een goede onderlinge relatie hebben. In Barneveld is dat gelukkig wel zo en laten we ons best blijven doen om dat zo te houden.

Verder heb ik, als onderdeel van de projectgroep, regelmatig overleg met vertegenwoordigers van Sportstichting De Meerwaarde. Ook dat is een prettig contact en het overleg verloopt in harmonieuze sfeer. De resultaten worden begin volgend jaar verwacht.

Tenslotte wens ik jullie fijne kerstdagen en een sportief 2011 toe.



Gert Dekker

## INCASSEREN

Waterman zal zo'n jaar of 8/9 geweest zijn en eigenlijk nog maar een Waterknaapje of Waterpikkie. We hebben het over de eindjaren '50 van de vorige eeuw. Ik woonde in een kinderrijke na-oorlogse buurt met 3-hoog flats in de grootste havenstad van ons land. De meeste van mijn leeftijdsgenootjes waren jongens, dus het spelen van jongensspelletjes hadden verreweg de overhand. Naast uiteraard het zeer geliefde 'dokterje spelen' was voetballen erg populair.

Tussen de flats, waarin wij woonden en die van de volgende straat, het Oosteinde, lag een flink grasveld met hoog ongemaaid gras. Daar werden wat uurtjes doorgebracht. Vooral honkbal en voetbal waren in.

Op een bepaald moment heb ik daar toen een voetbalclub opgericht. Hij kreeg de naam VVZ, wat stond voor Voetbal Vereniging Zamenhof. De straat waar ik woonde was de Dr. Zamenhofstraat. U merkt wel, dat creatieve zat er bij mij al vroeg in.

Iedere voetballende jongen en ook 1 meisje uit mijn straat werd lid. In totaal 16 personen. Met mijn drukdoos en stempelkussen maakte ik lidmaatschapskaartjes en daarvoor gebruikte ik de blanco ahangseltjes, die vroeger aan ponskaarten (soort betaalkaarten) zaten. De oudere lezers kennen dat nog wel, denk ik. De jongere moeten het maar van me aannemen.



De contributie bedroeg 5 cent per maand. Hoewel dat niet een bedrag was, waardoor hongersnood in de huisgezinnen ontstond, kwam de inning nooit goed van de grond en de club kende veel wanbetalers. In het enige jaar, dat dit clubje bestond, incasseerde ik in totaal 1 gulden en 35 cent en daar zat dan nog 60 cent van mijzelf bij. Die overige 75 cent verdwenen uiteindelijk op slinkse wijze via de waterstokerij in de vorm van trekdop en wijnballen in mijn (toen nog) buikje. (Brieven hierover schrijven heeft geen enkele zin meer: de termijn is verjaard).

We speelden heel vaak tegen de club van die eerdergenoemde straat. Deze club had zich de naam van Klein Sparta aangemeten en dat vond ik eigenlijk een indrukwekkender naam dan ons VVZ.

Deze club was in aantal personen ongeveer even groot als de onze, alleen zaten er grotere jongens bij, waarvan er 2 bij de Spartajugd speelden (die naam dus ook weer verklaard).

Van de ongeveer 25 keer, dat wij in de avonduren tegen elkaar 'metsies' speelden in 'de tuin', zoals het grasveld heel gevat bij iedereen heette, verloor VVZ er 24 en werd er 1 maal gewonnen, al gebied de eerlijkheid mij te zeggen, dat wij toen met zijn twaalfen waren en Klein Sparta maar met zijn zevenen.

En tóch was de stemming altijd goed aan onze kant en was iedere wedstrijd opnieuw een uitdaging om toch eens te gaan winnen, danwel met zo klein mogelijk verschil te verliezen. En vreemd genoeg ging iederéén daar iedere keer weer voor 100% voor.

Zoals de meeste lezers wel weten, of anders toch sterk vermoeden, speelt Uw Waterman onder een andere alias ook wel eens mee in het laagste competitieteam van SSS, het toch wel roemruchte Heren Acht, dat niet toevallig met twee hoofdletters wordt geschreven.

De bovenstaande flash back toont erg veel overeenkomsten met de handel en wandel van het hedendaagse Heren Acht van SSS.

Want ook daar speelt men steeds tegen sterkere clubs met grotere jongens.

En ook daar, en dat nu al jarenlang, blijft het soms onverklaarbare optimisme de boventoon voeren. Ook daar verliezen we haast altijd van de 'Klein Sparta's' van nu. Maar niemand stapt op, iedereen traint zich iedere dinsdag een hersenschudding en blijft goedgestemd naar de volgende pot toeleven, die voor Heren Acht altijd moeilijk is.

En er zijn maar weinig teams binnen SSS waar de sfeer onderling zo goed is en blijft als bij Heren Acht. "Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen." (Naar M.Smeets).

Begrijpelijk dus is het haast orgastische genot wat er in dat team ontploft, als er eens wat puntjes (setjes) worden gewonnen. Op de SSS-site zijn die avonturen trouwens voor iedereen te volgen.

En dat is, denk ik, waar het deze keer over ging. Het vermogen te incasseren. Iedere wedstrijd absoluut VOL voor winst gaan, maar verlies incasseren als grote kerels of meiden.

Ik vind het knap, als je dat steeds weer kunt opbrengen. Zouden meer teams moeten doen.

Daarom: Grote acht voor Heren Acht! En fijn, dat ik daarvan deelgenoot mag zijn.

Iedereen mooie feestdagen gewenst en een supergezond begin van het nieuwe jaar.

See you in 2011!

Waterman.

# Het idee is dat dromen een kans krijgen.

Rabobank is de bank van de Nederlandse sport. We zijn fanatiek aanhanger van de recreatieve en de jeugdsport bij u in de buurt. Zo helpen we talent om te scoren en om hun dromen te verwezenlijken. Want succes begint bij de start. Dat is het idee.



Rabobank sponsort Volleybalvereniging SSS.

*Rabobank. Een bank met ideeën.*

[www.rabobank.nl/barneveld-voorthuizen](http://www.rabobank.nl/barneveld-voorthuizen)







# ouderwetsss gezellig feestsst



## “Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht

**V**rijdag 3 december was ik weer welkom bij de mini's van SSS. Door het slechte weer was het niet verantwoord om met Americo te komen daarom had ik voor de gelegenheid maar even de auto gepakt.

Bij de sporthal aangekomen werd ik hartelijk ontvangen door de feestmutsen Marion, Carolien en Hanneke. Zij maken dit mooie feest voor de mini's elk jaar weer mogelijk.

In SamSam zaten alle mini's in een mooie kring op mij te wachten en zongen zij: “Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht”. Gelukkig was ik niet alleen en had ik vier jonge Pieten meegenomen om mij te helpen. Er stond voor mij een mooie stoel klaar, want op mijn leeftijd is het niet meer gezond om lang te staan.

Er zijn allemaal verschillende bronnen die Sinterklaas van informatie voorzien over alle kinderen. Al deze informatie schrijf ik in mijn grote Postcodeboek, zodat ik gelijk weet waar elk kind woont. Met elk mini team had ik een klein gesprekje. Als Sinterklaas ben ik natuurlijk een geboren interviewer en met al mijn gesloten vragen zijn dit over het algemeen voor de ouders hilarische conversaties. De mini's hebben Sinterklaas en de Pieten weer kennis laten maken met de laatste ontwikkelingen op mini gebied door middel van demonstraties van de ballendans, tikkertje, flipperkast, stand in de mand en de bal is voor Piet, wie zijn kleur hoort vangt de bal enz.

De feestmutsen zorgden als volwaardige DJ's nog voor een paar goede dansnummers met een lekkere beat. Daarna kwamen we op het moment waarop alle mini's een uur hadden gewacht. De goedgevulde zak van Sinterklaas met cadeautjes. De Pieten deelden de cadeautjes uit en na het aftellen mocht iedereen tegelijk het cadeautje uitpakken. De vreugde was groot. Sinterklaas had weer aan hun verwachting voldaan. Na het zien van alle blije kindergezichten was het tijd om naar het volgende Sinterklaasfeest te gaan.

Tot volgend jaar, Sinterklaas en zijn Pieten





# Mini 1 kampioen!!

**V**andaag speelden we tegen Set-Up '69 uit Scherpenzeel en NVC uit Nijkerk. Set-Up was vooral een goede tegenstander want zij stonden tweede met vijf punten minder dan wij. NVC was een wat makkelijkere tegenstander die we zeker moesten verslaan!

We gingen met z'n allen richting Scherpenzeel. Manouk, Heleen, Aron, Mats, Jelle en Rens, alle 6 toch wel een beetje zenuwachtig, want als we 3-0 zouden winnen van Set-Up zijn we bijna kampioen, maar als we 3-0 zouden verliezen kwam Set-Up eerste te staan. Nee, onze eerste plek wilden we niet afstaan aan de dames van Set-Up.

De wedstrijd begon. Daar stonden we dan. Nog 0-0. Hoe zou het gaan? Wo! Wat begonnen we sterk! Net zoals in de andere twee sets eigenlijk. Maar we hielden het spannend. We lieten Set-Up steeds weer terug komen. Pfoe..! De eerste set was voorbij. De eerste 12 minuten waren spannend, maar we wonnen met 43-38! Dan de tweede set. De coach zei nog even: "als we goed serveren winnen we!" En dat deden we allebei! Goed serveren en winnen! Nu met 43-33. Toen nog de derde set. We begonnen met een goed gevoel! Nog even één setje. En ja hoor! Ook de derde set pakten we! Nu met 44-40. 3-0 gewonnen van onze rivaal!

Na een pauze, lekker in de kantine, begon de tweede wedstrijd tegen NVC. We deden wat we moesten doen en wonnen met 3-0! Af en toe een lekkere smash erbij en een aantal goede opslagen! Heerlijk! We wonnen met 44-22, 43-24 en de derde set maakten we het nog even spannend, maar toch wonnen we met 39-28. Weer 3-0 gewonnen!

Set-Up speelde na ons een wedstrijd tegen SDS uit Voorthuizen. De uitslag was 2-1 voor Set-Up. En omdat zij een set (2 punten) lieten liggen zijn wij kampioen geworden! Wat een super mooie dag! Mini 1 kampioen! De laatste 2 wedstrijden zijn nu niet zo belangrijk meer maar we gaan natuurlijk voor de winst!



Rens van Damme over zaterdag 27 november: "Ik heb lekker gesmasht vandaag en goeie set-ups gegeven. Ik ben superblij dat we kampioen geworden zijn!"

Heleen van der Heijden: "Het ging heel goed alleen mijn opslag was wat minder vandaag... Kampioen worden is echt super leuk!"

**Wij zijn de besten!**

GroetjeSSS,  
Heleen en Rens en de hele mini 1

## Holland Parket SSS 2 Goes America

**H**et is eind november en dat betekent: tijd voor een weekendje weg voor Holland Parket SSS 2! Vrijdagmiddag vertrok het grootste gedeelte van de groep richting Het Meerdal in America. Helemaal achterin, en dan bedoelen we ook echt helemaal achterin, op dit vakantiepark stond een huisje voor ons klaar.

Snel uitpakken, boodschappen doen en eten. Nadat ook de laatste van de groep aanwezig waren, kwamen uiteraard de drankjes te voorschijn. Met natuurlijk wat lekkers erbij en, hoe kan het ook anders, The Voice Of Holland! Door dit programma hebben de dames zich laten inspireren, want kort daarna smeerde ook het gehele team de stembanden. Het was tijd voor de ohhh zo populaire activiteit tijdens een weekendje weg: Sing Star! Wat een talenten! Al zijn er wel een aantal sporen van vooraf oefenen geconstateerd! Tot in de late uurtjes konden de burens heerlijk meegenieten van deze nachtegaaltjes!



De volgende ochtend stonden de verse broodjes klaar op de ontbijttafel. Want ja, afbakbroodjes zonder oven is wat lastig. Na een heerlijk ontbijt was het tijd voor het zwembad, want dat hoort toch bij een park als Het Meerdal. Al rennend was de wildwaterbaan snel gevonden. Met een aantal blauwe plekken extra en nogal uitgeput stond de volgende activiteit alweer op het programma.



De dames van Holland Parket SSS 2 gingen namelijk daarna tegen elkaar strijden op de twee indoor beach velden op het park. Nadat we een aantal 'oude' mannen van het veld hadden geschopt, liepen de tribunes meteen vol. Maar goed, dat is ook niet zo gek, want zeg nou zelf.. 10 tegen 10 met mannen die er niks van bakken of 2 tegen 2 met de Dames van SSS...?



Nadat het fanatieke gedeelte van de dag er ook weer opzat, stonden de pizza's en pasta's klaar in het restaurant om uiteindelijk in het huisje te gaan douchen, Sing Starren en optutten. Want op zaterdagavond moet er toch zeker wel een poging tot stappen gedaan worden in het altijd gezellige Eindhoven. De leeftijden liepen uiteen van veertien tot dertig, maar met een aantal drankjes op hadden de feestgangers in Eindhoven dat niet eens meer door. Lief lachen en iedereen komt overal binnen. Heel interessant was het wel, negen dames die niet met een zachte 'G' praten! Die komen hier vast niet vandaan!





Na een aantal mooie dansjes en hilarische momenten was het weer tijd om richting America te gaan!

De zondag was de ultieme weekenddag: lekker luieren op de banken met, tv, Wii, Playstation, Halli Galli, Ligretto en lekker eten!

Kortom, een geweldig weekend met veel gezelligheid, plezier, teamgevoel en nog veel meer. We kijken nu al uit naar het weekend van volgend jaar!!



## Volleybalselectie SSS B1 in nieuw tenue gestoken

**D**e volleybalselectie meisjes B1 SSS is op zaterdag 27 november door 'Jan van Delen Touringcars en Busreizen' in een nieuw volleybaltenue gestoken. De meisjes B1, uitkomend in de hoofdklasse, hebben de ambitie om halverwege het seizoen te promoveren naar de Topklasse. Daarvoor dienen ze winterkampioen of 2e te worden in deze klasse. En dat is ze gelukt!

'Jan van Delen Touringcars en Busreizen' ondersteunt de ambities van de meiden. Directeur Marco van Delen (staand links) reikt op de foto het tenue uit aan aanvoerster Julia Eijlander. Als extraatje vond hij nog even tijd om de meiden per Luxe Touringbus naar hun wedstrijd in Heerde te rijden. De SSS Meiden vergaten hun sponsor niet, want als tegenprestatie trakteerden ze hem om op klinkende 4-0 overwinning.



# Hiep Hiep Hoera!

Gefeliciteerd allemaal!

## JANUARI

- 2 Erwin Schut
- 3 Klaas Kunst
- 5 Nathalie Udo
- 6 Gert-Jan van Dijke  
Martin Vos
- 7 Nina Römer-Hilberink
- 8 Jan-Dirk Bergsma  
Daniëlle de Bruin  
Robin van de Bruinhorst  
Evan Doest
- 10 Bart van Doorn  
Mats Vroon
- 11 Dwin Brouwer  
Milou van Delen  
Jacco Schaap  
Manon Vos
- 12 Wim van de Hoorn  
Jannes van der Veen
- 13 Dewi Gorter  
Esmeë Kennis  
Kevin van Veluw
- 14 Anthony van Hemmen
- 15 Herman Joosten
- 16 Bart van Garderen
- 18 Gerard van de Beek  
Diederik Hendriksen
- 19 Wim Wijnveen
- 21 Alette Jansma  
Daan de Vries
- 23 Saskia Faber-Taylor  
Aron Vink
- 24 Maarten van Garderen  
Marjolein Hertgers-Kraak
- 25 Rob van Bekkum  
Muriëlle Matulesy  
Willem Terhorst
- 27 Marleen van Hoef
- 28 Eva van Geerestein  
Ivanne Glismeijer  
Maroesja Kleijer  
Ilja Kwant
- 30 Tessa Bronkhorst  
Laurens Versteeg

## FEBRUARI

- 1 Rosanne van der Veen  
Jeroen de Wit
- 2 Simone Lekatompessy
- 3 Anneleen Ploeg
- 4 Annet Boels-Kunst  
Lisanne Jongetjes  
Geert-Jan Welink
- 5 Brand-Jan van den Heuvel  
Machiel Kunst  
Rowen Schulte  
Wesley van Woudenberg
- 7 Lieke van den Brink
- 8 Tom van den Boogaard  
Henk Bos  
Marlene Stark  
Rijk van Zwetselaar
- 9 Fernand Schaling
- 10 Ilse de Kruyff
- 11 Ellen Breedveld
- 12 Sanne van Esveld  
Talip Uzun
- 13 Micky Elbers  
Cees van de Kuilen
- 14 Dirk-Jan van Zanten
- 15 Joost Kersjes
- 16 Alie Davelaar
- 17 Dennis Kelderman  
Rick Kelderman  
Ilse Plat
- 19 Imani Latumaelissa
- 20 Jantine van de Beek  
Emma van Ee  
Annie Struijs
- 22 Piet Burgering  
Erik Burink  
Maria de Rooij-Van Stormbroek
- 24 Asaf Raz
- 25 Vincent Eggink
- 26 Rico Kuiper  
Arienke Wilts
- 27 Albert Pansier
- 28 Jan Bielderman

## Meiden C1 in nieuwe outfits

De meisjes C1 is in een nieuwe outfit gestoken.

Dankzij Centrum Evers, Manuele- en fysiotherapie kregen de meiden nieuwe inspeelshirts, trainingspakken en wedstrijdshirts.

Bij deze feliciteren wij de meiden met hun plek in de Topklasse! Succes!



## TweeSSSpreek

Vorige keer in de Flitss:

**"Twee ridders komen elkaar in de Sam Sam tegen, zegt de ene ridder tegen de andere ridder ....." "**

*"Heb jij toevallig een blikopener bij je. Ik moet plassen"*

*"Best lastig volleyballen in deze outfit"*

*"Heb jij ook al last van zo'n stijve nek?"*

*"Lastig zitten op zo'n kruik in je harnas, vind je niet?"*



Deze keer:

**"Twee SSS'ers dromen van het spelen in de nieuwe Meerwaarde-zaal. Zegt de ene SSS'er tegen de ander ....." "**

Voorbeeld

*"Als dat maar niet te hoog voor ons is." of*

*"Wordt die Meerwaarde geleid door een Eerwaarde ?"*

Mail je leukste en gekste uitspraken naar [nieuwssflitss@live.nl](mailto:nieuwssflitss@live.nl)

Alle tweeSSSpraken zijn terug te lezen in de volgende nieuwssflitss!



*Altijd weer die teamgenoot die de ballen vergeet of juist iemand die elke week zorgt voor een enorme fruitmand op de reservebank. Zo heeft elk team zijn rituelen en andere leuke en gekke kenmerken. In deze Nieuwssflitss: Heren 6!*

## SSSHzesss

**H**eren zesss is een team dat al een aantal jaren met een vaste kern volleybalt. Ooit begonnen als H(n)8 in de 4<sup>e</sup> klasse, doorgestoomd naar de 3<sup>e</sup> klasse als H7 en nu alweer een aantal jaren actief in de 2<sup>e</sup> klasse als Hzesss. Momenteel zelfs koploper in deze klasse en het zal me niet verbazen als we volgend jaar als H5 vertoeven in de 1<sup>e</sup> klasse. Als dit zo doorgaat ben ik benieuwd waar we over 20 jaar staan. H1, hoedt u!!

Hzesss staat bekend als het team met de meeste functies binnen de club, dit zijn er wel 41!! Nu zul je zeggen 41? Hoe kan dit? Je kunt toch maar met maximaal 12 mensen gelijktijdig in een team zitten? Hoe kunnen er zoveel functies in 1 team zijn. Een kleine uitleg lijkt me bij deze niet overbodig.

Om te beginnen bestaat het team uit 12 coaches; de meesten draaien toch al aardig wat jaartjes mee en zijn daardoor dusdanig ervaren (lees eigenwijs), dat men rustig tijdens de wedstrijd of time-out tegen elkaar aan kan lullen, zonder te luisteren naar wat een ander te zeggen heeft. Niet luisteren kan natuurlijk ook te maken hebben met een aantal mannen op leeftijd met wat lichte hoorproblemen, maar dat terzijde.

Hzesss heeft 6 scheidrechters binnen het team; ook weer zoiets! Speel je een wedstrijd, denkt zo'n mannetje op de bok dat hij wel even bepaalt of een bal technisch, door onze zeer ervaren spelverdelers, fout gespeeld wordt. Hoe komt die man erbij! En dan nog kwaad worden ook als we met 6 man onder aan zijn stoel hangen. Wel zijn de mannen zo dat ze zowel voor als na de wedstrijd de scheids een hand geven.

3 bestuursleden; de heuse nieuwe voorzitter, waar we met ons allen zeer trots op zijn, een jeugdvoorzitter en nog eentje die zich met van alles denkt te moeten bemoeien binnen de club.

Dan zijn er nog 4 trainers actief; waarvan één de taak op zich heeft genomen een heus damesteam op leeftijd aan de gang te krijgen en te houden. Het feit dat hij deze uitdaging aangegaan is, is al een prestatie op zich, maar ook de resultaten mogen er zijn. Bovenaan in de 3<sup>e</sup> klasse, voorwaar een topprestatie.

Maar liefst 8 barmedewerkers; waaronder een topkok die zijn sporen/sterren bij meerdere restaurants inmiddels meer dan verdiend heeft. Tijdens zijn bardiensten zijn wij iedere keer benieuwd naar de wijze waarop hij de megamixjes en de patat met brokken heeft bereid. Knap hoor, dat je met het materiaal wat hij voor handen heeft steeds weer tot deze ongekende culinaire hoogstandjes komt. Dat SamSam binnenkort genomineerd gaat worden voor een Michelin ster lijkt me een logisch gevolg.

Dan nog 2 lijnrechters; actief bij thuiswedstrijden van Holland Parket SSS1. Het verhaal gaat dat deze twee mannen niet helemaal zuiver op de graat zijn. De onderlinge sponsorbelangen tussen Hzesss en Holand Parket SSS1 mogen duidelijk zijn, met de daarbij behorende smeergelden en aanverwante zaken.

2 leden in de activiteitencommissie; waarvan één de verloren ssoon is die een paar jaar geleden, na een afwezigheid van 17 jaar, weer besloten heeft om een balletje op te gaan gooien. Ik moet zeggen; hij is er niet slechter op geworden ondanks dat hij vier kinderen groot heeft gebracht en getrouwd is met een beruchte exsster.

1 barcommissielid; de belangrijkste functie binnen het team en van de gehele vereniging. Vertegenwoordiger van de gezelligste kantine van Nederland en omstreken. Zorgt dat alles ordentelijk verloopt tijdens de derde helft in SamSam. Wat zouden we zonder hem moeten?

En natuurlijk onze lid ballencommissie; deze jongheer is al decennia lang actief als ballenpomper. Hoe lang hij dat al doet weet eigenlijk niemand te vertellen, maar dat het pompen -wat de ballen betreft- op een lager pitje is komen te staan, sinds hij zijn eega ontmoette binnen SSS, is algemeen bekend.

Tenslotte nog 2 man in de stuurgroep Meerwaarde: een commissie die bezig is te onderzoeken of het mogelijk is om volgend seizoen al de nieuwe sporthal van de Meerwaarde te gaan bevolken met de gehele vereniging. Het zal wel pijnlijk worden om onze SamSam achter te moeten laten, maar zoals het er nu naar uitziet krijgen we ook in de nieuwe hal een eigen kantine met een zeker zo'n mooie en gezellige uitstraling.

Als ik zo dit stukje hier boven teruglees, krijg ik wel een warm gevoel over ons Hzesss. Eigenlijk kun je wel zeggen (zonder andere vrijwilligers te kort te doen):

zonder Hzesss geen SSS.  
**SSSHzesss olé! olé!**



**Onderste rij van li naar re:** René vd Linden (middenman die kaarten op donderdag belangrijker vindt dan ballen) Paul Boshuis (libero oftewel “de stofzuiger”) Gert Leeuwis (opgooier en de verloren SSSoon) Paul Kot (hakker, dwars en deserteur) Gert Dekker (hakker en trainer) Ralph Kaasschieter (middenman met gouden linkerklauw)

**Bovenste rij van li naar re:** Jan Staal (spelerverder/hoer van 't team) Erik Burink (aanvaller/sprongserveerder) Dirk Duizer (hakker op leeftijd) Peter Sieling (middenman en Topkok) Arjan Ansink (hakker/midden “Arie”) Jan vd Beek

(hakker/man van vaste supporter Wilma) Lady in Red (moeilijk te zien maar het is of Yvonne of Wilma, één van onze vaste vrouwelijke supporters). Op de foto ontbreken onze invallers Henk Jan Oud Ebbers, Michielletje vd Beek, en Mijndert Blanken.



KOSTBAAR



DROMEN



RIJHEID



GENIETEN



ZORGELOOS



INVESTEREN



Dé specialist voor uw:  
Verzekeringen, Pensioenen en Hypotheken

 **BIELDERMAN  
KOETSIER**

ASSURANTIE ADVISEURS



Pastoor Gowthorpestraat 10 3770 AN Barneveld Telefoon (0342) 405340  
E-mail: [info@bielderman-koetsier.nl](mailto:info@bielderman-koetsier.nl) [www.bielderman-koetsier.nl](http://www.bielderman-koetsier.nl)





**TIPS?**

**Heb jij tips, een gekke foto  
of hebben jullie met het team wat  
georganiseerd? Alles is welkom!**

**Mail naar: [nieuwssflitsss@live.nl](mailto:nieuwssflitsss@live.nl)**